



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SANKT KARL BORROMÆUSGRUPPEN

NR. 161 – MARTS 2017

Valfarten til Kiel



En mindre delegation fra Danmark deltog lørdag den 25. februar i Pontifikalmesse med Biskop Athanasius Schneider, med efterflg. foredrag. Her er en beretning fra en af deltagerne:

Liebfrauenkirche i centrum af Kiel er bygget i beton efterkrigsårene, i romansk basilikastil, og efter en brutal 70'ers-renovering synes kirken ikke umiddelbart at være et sted hvor sindet løftes mod det evige. Denne kirke blev ikke desto mindre, i nogle timer, transformeret af den gamle liturgi - 6 lys stræbende mod himlen, flotte paramenter og flot kor. Denne ydre transformation blev et billede på den indre transformation ved messeofrets frembærelse af biskop Schneider.

Efter messen holdt biskop Schneider foredrag om Maria som alle heresiers besejrer. Han tog udgangspunkt i katolske helgener gennem tiderne - den hl. Athanasius, den hl. Louis Maria Grignon de Montfort, den hl. Maximilian Kolbe og den hl. Johannes Paul II, sammen med navnkundige forfattere som GK Chesterton og biskop Fulton Sheen. Især fremhævede biskop Schneider Jomfru Maria som model for alle troende - hun var den første troende - den første, som troede på Inkarnationen. Og netop dette forhold gør anerkendelsen af og troen på Inkarnationens Mysterium til et helt centralt pejlepunkt for den sande tro. Biskop Schneider har holdt dette foredrag på flere gang og på flere sprog. Her kan du finde foredraget i hele dets længde (på engelsk):

www.youtube.com/watch?v=xPI7Gmum6Xo

Det liturgiske år: Fastetiden

Onsdag den 1. marts er det Askeonsdag, hvilket som bekendt markerer starten på Fastetiden. Måske frygter vi at vi skal til at faste, eller måske har vi gået og glædet os til at kunne få "ryddet lidt op i vores liv".

Fastetiden er som bekendt lang, og det kan til tider være svært at finde ud af hvad man bør fokusere på for at få mest muligt ud af denne tid inden Påsken.

På dette link kan du finde inspiration til Fastetiden (1 A4-ark):

<http://katolikker.dk/wp-content/uploads/2017/02/Kom-igennem-Fastetiden.pdf>

Du kan printe sedlen ud, og gemme den til at holde styr på hvad du ønsker at fokusere på i Fastetiden.

Påske 2017 i København!

For første gang siden 2005 fejres *hele* det traditionelle Triduum (liturgien fra Skærtorsdag til Påske) i år i København. I 2005 blev liturgien fejret på 3. sal i en skole, men i år bliver det - med jesuiternes generøse tilladelse - i bispedømmets måske smukkeste kirke, Sankt Augustin på Østerbro. Nærmere detaljer følger i næste nummer af BP.

www.katolikker.dk



Sankt Karl Borromæus Gruppens aktiviteter beror helt og holdent på frivillig arbejdskraft, herunder de talenter som frivillige stiller til rådighed. Gennem en del år manglede vi både tid og kunnen til at modernisere og udvikle vores hjemmeside. Nu har nye frivillige kræfter gjort det muligt at tage meget store skridt i den retning: hjemmesiden er ikke alene blevet løftet grafisk, men har fået en masse spændende nyt indhold, som løbende opdateres. Kig ind til os!



Messe efter ekstraordinær ritus i Danmark

Sø. d. 5/3 (1. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerter kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 19/3 (3. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerter kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 2/4 (Passionssøndag) i Jesu Hjerter kirke, Kbh., kl. 18
Skærtorsdag, Langfredag, Påskemat, Påskedag: Se næste BP

Evt. ændringer meddeles på www.katolikker.dk

Få BP på email: skriv til jacob.schwartz@dadlnet.dk

Ansvarshavende: C. Winslaw (cawinslaw@yahoo.dk)

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (hver søndag, dog ikke i juli)

Jesu Hjerter kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralstation.