

15. SØNDAG EFTER PINSE

Indgangsvers (Sl 86)

Herre, bøj dit øre til mig og bønhør mig. Min Gud, frels din tjener, som håber på dig. Forbarm dig over mig, Herre, for jeg råber til dig dagen lang. **V.** Glæd din tjeners sjæl, for til dig, Herre, opløfter jeg min sjæl. Ære være.

Kirkebøn

Herre, lad din fortsatte barmhjertighed rens og beskytte din Kirke, og da den uden din hjælp ikke fortsat kan bevares frelst, så lad den altid styres ved din nådegave. Ved vor Herre.

Epistel (Gal 5,25-26; 6,1-10)

Brødre! Såfremt vi lever i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet! Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. Enhver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre; for enhver skal bære sin egen byrde. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.

Graduale (Sl 92)

Det er godt at prise Herren og at lovsynge dit navn, du højeste, for at forkynde din barmhjertighed om morgenen, og din sandhed om natten.

Halleluja, Halleluja. (Sl 95) For Herren er en stor Gud og en stor konge over hele jorden. Halleluja.

Evangelium (Luk 7,11-16)

På den tid gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærererne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.«

Offertorium (Sl 40)

Med længsel har jeg ventet på Herren, og han så ned til mig og hørte min bøn, og lagde en ny sang i min mund, en lovsang til vor Gud.

Stillebøn

Herre, lad dine sakramenter bevare os, og altid beskytte os imod Djævelens angreb. Ved vor Herre.

Treenigheds præfation bedes.

Kommunionsvers (Joh 6,51)

Det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.

Slutningsbøn

Herre, vi beder dig, lad din himmelske gaves nådevirkning tage vore sjæle og legemer i besiddelse, så at den, og ikke vore egne sanser, må have størst magt i os. Ved vor Herre.