

SKT. STEFAN, KIRKENS PROTOMARTYR (26. DECEMBER)

Indgangsvers (Sl 119)

Fyrsterne tog sæde og talte imod mig, og de uretfærdige forfulgte mig. Hjælp mig, min Herre og Gud, for din tjener øvede sig i at holde dine bud. **V. (Sl 119)** Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov. Ære være.

Kirkebøn

Herre, vi beder dig, giv os at efterligne det som vi priser, så at vi må lære også at elske vore fjender, for vi fejrer hans fødselsdag, der forstod også at bede for sine fjender til vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud i al evighed. Amen.

Thukommelse af Jesu fødsels oktav:

Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at din én-bårne Søns fødsel i kødet i dag må frigøre os, som holdes i den gamle trældom under syndens åg. Ved samme vor Herre.

Læsning (ApG 6,8-10; 7,54-59)

På den tid gjorde Stefanus, fuld af nåde og kraft, store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.« Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad: »Herre Jesus, tag imod min ånd!« Han faldt på knæ og råbte med høj røst: »Herre, tilregn dem ikke denne synd!« Og da han havde sagt dette, sov han hen i Herren.

Graduale (Sl 119)

Fyrsterne tog sæde og talte imod mig, og de uretfærdige forfulgte mig. Hjælp mig, min Herre og Gud; frels mig for din barmhjertigheds skyld.

Halleluja, Halleluja. (ApG 7,56) Jeg ser himlen åben, og Jesus stående ved Guds Krafts højre side. Halleluja.

Evangelium (Matt 23,34-39)

På den tid sagde Jesus til de skriftkloge og farisæerne: Se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«

Offertorium (ApG 6,5; 7,59)

Apostlene udvalgte levitten Stefan, der var fuld af tro og Helligånden, men ham stenede jøderne, mens han bad og sagde: «Herre Jesus, modtag min ånd». Halleluja.

Stillebøn

Herre, modtag vore gaver til dine helliges ihukommelse, for at vor andagt må udslette vore synder ligesom deres lidelse har ført dem til herlighed. Ved vor Herre.

Thukommelse af Jesu fødsels oktav:

Herre, helliggør de frembårne gaver ved din én-bårne Søns fødsel i dag, og rens os fra vores synders urenhed. Ved samme vor Herre.

Jesu Fødsels præfation bedes.

Kommunionsvers (ApG 7,56.58-59)

Jeg ser himlen åben, og Jesus stående ved Guds Krafts højre side. Herre Jesus, modtag min ånd, og tilregn dem ikke denne synd!

Slutningsbøn

Herre, lad de mysterier, som vi har modtaget, bringe os hjælp og på din salige martyr Stefans forbøn styrke os med en evig beskyttelse. Ved vor Herre.

Ihukommelse af Jesu fødsels oktav:

Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at verdens Frelser, der er født i dag, og som har vundet os den guddommelige genfødselse, også selv må skænke os udødeligheden. Han, som lever.