



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SANKT KARL BORROMÆUSGRUPPEN

NR. 185 – MARTS 2019

Nyt: Gregoriansk sangskole

I forlængelse af katekeserne om gregoriansk sang i jan. og feb. oprettes en gregoriansk sangskole, som mødes hver anden torsdag kl. 19 i Jesu Hjerter kirke. I marts måned 14/3 og 28/3. Undervisningen sigter på, at man efter gensidig aftale kan deltage i scholaen, som synger ved messerne. Sangundervisningen ledes af Elizabeth Schwartz (elizabeth.mail@gmail.com). Man behøver ikke tilmelding eller nodekendskab - bare mød op!

Vigtige datoer i marts

I marts fejres den traditionelle messe igen næsten alle søndage, nemlig 3/3, 10/3, 17/3 og 31/3.

Pastor Jan Hansen afholder to kateketiske foredrag i ifm. messer i marts: "Om Fastetiden" (3/3 kl. 16) og "Om Passions- og Påsketiden" (31/3) kl. 16. Carsten Günther afholder workshoppen "Lær at bruge et håndmissale" 17/3 kl. 16. Alle disse arrangementer afholdes i præstegården inden de traditionelle messer på søndage.

Desuden afholdes fællesspisning efter messerne 3/3 og 31/3, hvor man som sædvanlig skal huske at tilmelde sig senest kl. 12 lørdagen før, ved at sende en sms til Ulf Becker på 3024 6792 - angiv navn og antal deltagere, samt indbetale kr. 75 pr. deltager via mobilepay til samme nummer.

Primitsmesse 31/3

Messen på Laetare Søndag (31/3) bliver i år et særlig opløftende moment i den ellers strenge liturgi, som præger fastetiden, idet p. Marcin Goral (Inst. Philipp Neri, Berlin) fejrer primitsmesse.

Det liturgiske år

G. Ertner har udgivet et mindre oplag af en kalender, som sammenstiller den traditionelle liturgiske kalender med den som blev indført i 1969. Hvis du er interesseret i et eksemplar, så skriv til :

g.ertner@outlook.com

(første oplag blev udsolgt ved messen 17/2).



Messe efter ekstraordinær ritus i København

Sø. d. 3/3 (Quinquagesima) i Jesu Hjerter kirke, kl. 18

Sø. d. 10/3 (1. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerter kirke, kl. 16 (OBS!)

Sø. d. 17/3 (2. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerter kirke, kl. 18

Sø. d. 31/3 (Laetare, Primits, Levitmesse) i Jesu Hjerter kirke, kl. 18

Sø. d. 7/4 (Passionssøndag) i Jesu Hjerter kirke, kl. 18

Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk

Hver søndag: Messe i Skt. Laurentii kirke, Kastanjegatan 19, Lund, kl. 12.30

Jesu Hjerter kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Laurentii er nær Lunds centralstation.

Refleksion til Fastetiden

Det er oplagt at en så hellig tid som Fastetiden er fuld af mysterier. Kirken, som har indviet denne tid til forberedelsen af den vigtigste af sine Højtidetider, vil at denne tid med besindelse og bod skal præges af begivenheder som kan vække menighedernes tro, og som kan understøtte deres udholdenhed i den årlige udsoning.

I Septuagesimatiden har vi allerede set tallet 70, som minder os om det babyloniske fangenskabs 70 år, efter hvilket Guds folk - rensed for sin afgudsdyrkelse - skulle gense Jerusalem og fejre påske dér. Nu er det det alvorlige tal 40, som Kirken henleder vor religiøse opmærksomhed på, og som Skt. Jeronimus fortæller os altid udtrykker lidelse og prøvelse.

Vi husker de 40 dages og nætters regn, som Guds vrede udløste over menneskeslægten, med undtagelse af en familie [Noa's, red.]. Vi husker at hebræerne i fyrre år flakkede om i ørkenen, inden de fik adgang til det forjættede land. Lad os lytte til Herren, som befaler sin profet Ezekiel at forblive liggende på sin højre side i 40 dage, for at forudse længden af den belejring, som gik forud for Jerusalems ødelæggelse.

To mænd i det gamle Testamente fik til opgave, gennem deres person, at stå for to af Guds manifestationer: Moses, der repræsenterer Lovens, og Elias, der repræsenterer Profetien. Begge bringer os nærmere Gud: den første på Sinai-bjerget, den anden på bjerget Horeb. Ingen af dem fik adgang til det guddommelige, uden først at have rensed sig gennem 40 dages bod og faste.

Når vi husker disse vigtige forhold, forstår vi hvorfor Guds Søn, født i kødet til menneskenes frelse, besluttede at underkaste sig fastens strenghed og valgte 40 dage til denne højtidelige handling. Fasten viser sig derved i sin majestætiske strenghed, og som et virksomt middel til at mildne Guds vrede og rense vore sjæle. Lad os derfor løfte vort sind over horisonten som omgiver os, for at se hele kristenheden, der i disse dage opofrer de 40 dages store bod til Herren; og lad os håbe at Han, som på Jonas' tid, også dette år vil være nådig mod sit folk.

Dom Guéranger, *L'Année Liturgique* (1867).

Få vores nyhedsmail med BP hver måned ved at tilmelde dig på www.katolikker.dk