



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SANKT KARL BORROMÆUSGRUPPEN

NR. 187 – MAJ 2019

Glædelig Påske!

Påsketiden er lige så lang som Fastetiden. I år blev den stille uge og Påskedag mindre stille og glædelige i verden, end man kunne ønske sig: mandag i den stille uge brændte taget og det indre af Notre Dame domkirken i Paris, og Påskedag blev både katolikker og turister i Sri Lanka ofre for et terrorangreb, de fleste midt under Påskemessen. Figuren af den opstandne Kristus, som er bestænket af de kristne martyrs blod, er også et billede på Påskefestens to sider: Offeret, at give sit eget endelige liv; og Opstandelsen, at genvinde det i evighed. Kristus ydede det store og lydefri offer Langfredag, men utallige er de kendte og ukendte martyrer, som i historiens løb har fulgt Kristus efter og givet deres liv for troen på Ham. For dem - og for mange andre - bliver det også Påske, i Opstandelsen.



Ekstra messe i København

Også i denne måned fejres en ekstra søndagsmesse, idet det er blevet muligt for P. Jan at være i Danmark 12/5. Bemærk dog, at messen er kl. 16.

Fællesspisning 5. maj

Der er fællesspisning efter messen 5. maj (og der vil også være det efter messen 2. juni). Husk, som sædvanlig, tilmelding (SMS) og betaling (via mobile pay, 75 kr. pr. person) til Ulf M. Becker, tlf. 3024 6792, senest lørdagen før.

Sommerlejr 13/7-20/7

Det er ved at være sidste chance for tilmelding! Se: www.katolikker.dk/Sommerlejr19.pdf

Påsketiden

Af alle perioder i det liturgiske år er Påsketiden den, som er langt rigest på mysterier. Vi kan endda sige, at Påsken er den hellige Liturgis mystiske højdepunkt. Den kristne, som har den lykke at fordybe sig med hjerte og sind i Påskemysteriets visdom og kærlighed, er nået til centrum af det overnaturlige liv. Det er derfor Kirken af alle kræfter søger at lede os derhen: alt, hvad Hun hidtil har gjort var tænkt som en forberedelse til Påsken. Den hellige længsel i Adventstiden, den søde glæde i Julefesten, de strenge sandheder i Septuagesimatiden, sorgen og boden i Fastetiden, og den hjerteskerende Passionstid - alt blev givet os som forberedelse, som vej, til den sublime og herlighedsfulde Påske, som nu er vores.

Og for at vi ret kan blive overbevist om den store vigtighed af denne højtid, ville Gud at den kristne Påske og Pinse skulle forudgås af den jødiske lov - 1500 år af forberedelse, som forudanselse af virkeligheden: og den virkelighed er vores!

Gennem alle disse dage har vi altså set frem til Guds gave til menneskeheden: Israels påske, og den kristne påske, Sinai's pinse, og Kirkens pinse. (...) De antikke forudskikkelser blev opfyldt i den nye Påskes og den nye Pines virkeligheder, ligesom Moselovens dagry beredte vejen for Evangeliets dagslys. Vi kan ikke undgå at føle hellig ærbødighed ved den blotte tanke om at de højtider, vi nu skal fejre, går mere end tre tusind år tilbage, og at de vil blive gentaget hvert år indtil Englands røst skal forkynde tidernes ende. Evighedens porte vil da blive slået op.

Evigheden i Himlen er den sande Påske: derfor er vores påske her på Jorden Festernes Fest, højtidernes højtid. Menneskeslægten var mærket af døden; den blev offer for den dom, som hengav den til at blive bar aske i graven. Men se! Guds søn rejser sig fra sin grav og tager det evige liv i besiddelse. Og han er ikke den eneste, som ikke skal dø mere, for som Apostlen siger os: "Han er den førstefødte af de døde" (Åb., 1,4).

Dom Gueranger, [Det liturgiske år](#) (1875)



Messe efter ekstraordinær ritus i København

Sø. d. 5/5 (2. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 12/5 (3. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 16
Sø. d. 19/5 (4. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 2/6 (Sø. e. Kr. Himmelfart) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18

Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk

Hver søndag: Messe i Skt. Laurentii kirke, Kastanjegatan 19, Lund, kl. 12.30

Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Laurentii er nær Lunds centralstation.

Få vores nyhedsmail med BP hver måned ved at tilmelde dig på www.katolikker.dk