



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 200 – JUNI 2020

JESU HJERTE – GUDS ENDELØSE KÆRLIGHED

Hjertet kan med rette betragtes som menneskets vigtigste organ, fordi det ikke alene holder os i live, men også er et symbol på kærligheden, som mere end noget andet er dét der gennemsyrrer verden. Gud, som er kærlighedens essens, skabte verden af kærlighed, og det var i kærlighed til mennesket, at Guds Søn kom til verden som et menneske, for derefter at give sit liv for dem Han elskede i verden.

Festen for Jesu Hjerter understreger, at Gud aldrig ophører med at elske mennesket, som Han har skabt i sit billede, og at Jesu gennemborede hjerte fortsat banker i kærlighed til alle mennesker. I kærlighed indstiftede Jesus Eukaristien ved den Sidste Nadver, og i kærlighed grundlagde Han sin Kirke her på jorden, for derved at give menneskeheden én eneste vej til den evige frelse. Kirken søger konstant at efterligne sin Herre, idet den i kærlighed til sjælene giver dem del i de syv sakramenter, hvoraf særligt Eukaristien hjælper os til konstant at blive ligedannet med Kristus.

Sognepræsten fra Ars, Skt. Jean-Marie Vianney, skrev engang at "Præsteskabet er Jesu Hjertes kærlighed". Det er nemlig særlig gennem præsterne, at Jesus er i stand til at udøve sin frelsende gerning her på jorden. Uden præsterne er der ingen sakramenter. Lad os bede for alle præsters helliggørelse, og særlig bede for alle de præster, som i disse år kæmper med deres kald: at de må genfinde deres første kærlighed til dét Gud har kaldet dem til, og at Jesu Hellige Hjerter må fylde enhver præst med den samme kærlighed som Jesus elsker enhver sjæl med her på jorden.

p. Jan Hansen

PINSEOKTAVEN

Ligesom både Kristi fødsel og opstandelse i liturgien markeres med en oktav, dvs. en hel uges fejring, således har også Kirkens fødselsdag, Pinsen, sin egen oktav. I denne oktav fejres også tamperdagene, som er de særlige faste- og bededage, hvor vi hengiver os særligt til bønner.

Lad denne kommende oktav derfor blive en tid hvor vi fejrer at Helligånden kom over apostlene, og dermed markerede begyndelsen på Kirkens mission i verden.

Lad os også bede for en sand åndelig fornyelse af Kirken, så den fortsat må kunne udleve sin sendelse til verden, med det oprigtige ønske om at lede sjæle til troen på Kristus.

Bøn til Helligånden: "Kom, Helligånd! Opfyld dine troendes hjerter og antænd i dem din kærligheds ild. Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt, og du vil forny jordens skikkelse".

KRISTUS ER DEN SANDE PRÆST

Da han takker og velsigner, omdanner Jesus brødet og vinen. Det er den guddommelige kærlighed der omdanner dem; dén kærlighed med hvilken Jesus forud accepterer at give sig selv fuldt ud for os. Denne kærlighed er intet mindre end Helligånden, Faderens og Sønnens Ånd, som indvier brødet og vinen, og som ændrer deres substans til Herrens legeme og blod, ved i sakramentet at gøre det samme offer nærværende, som blev fuldendt på en blodig måde på korset.

Vi kan derfor konkludere, at Kristus er en sand og virkelig præst fordi han blev fyldt af Helligåndens kraft; han blev fyldt af Guds fuldkomne kærlighed netop "i den nat da han blev forrådt", og netop "i mørkets time" (Luk. 22,53). Det er denne guddommelige kraft, den samme kraft som gjorde Ordets inkarnation til virkelighed, og som omdannede den ekstreme vold og uretfærdighed til den største kærligheds- og retfærdighedsgerning. Dette er Kristi præstedømmes gerning, som Kirken har arvet og udbredt gennem historien, i den dobbelte form af alle de døbttes almindelige præstedømme, og de ordineredes præstedømme, for derved at omdanne verden med Guds kærlighed.

Pave Benedikt XVI, Kristi Legemsfest, 2010



Kristi Legemsfest 2019 – Jesu Hjerter kirke, Kbh.

FESTERNES MÅNED

Søndagene i juni byder på et sandt væld af store liturgiske fester. Vi kan således glæde os over at kunne fejre Trinitatis (Festen for den hellige Treenhed, 7/6), Kristi Legemsfest (14/6), Jesu Hellige Hjerter (21/6) og sidst på måneden Festen for apostlene Peter & Paulus (28/6). Messerne fejres som altid i Jesu Hjerter kirke – hver søndag kl. 18.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den romerske ritus, og som understøtter messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

