



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 204 – OKTOBER 2020

## ROSENKRANSENS MÅNED

Oktober måned er som bekendt en særlig tid dedikeret til Jomfru Maria, og ikke mindst til Rosenkransbønnen, gennem hvilken vi sammen med Maria betragter Jesu liv. Denne bøn, som utallige troende op gennem århundrederne trofast har benyttet sig af, er en uvurderlig åndelig skat og ikke mindst et kraftigt åndeligt våben.

Den 7. oktober 1571 fandt et stort søslag sted ved Lepanto i Grækenland, hvor en større Osmannisk flåde blev slået af en koalition af katolske stater. De var på pave Pius V's opfordring var gået sammen for at forsvare sig mod den Osmanniske flåde, som de til sidst vandt over. De kristne så sejren som et udtryk for Jomfru Marias beskyttelse og forbøn, som de alene havde opnået gennem rosenkransbønnen.

Pave Pius V befalede derfor at Kirken den 7. oktober skulle fejre festen for Vor Frue af Rosenkransen, til minde om slaget ved Lepanto. Trods dens dramatiske oprindelse er denne fest stadig en påmindelse om Rosenkransens åndelige styrke, og om at vi altid med tillid til Jomfru Maria kan bringe vores intentioner frem for hende, og bede hende om at gå i forbøn for os hos hendes Søn.

## FESTEN FOR VOR FRUE AF ROSENKRANSEN

I den Ekstraordinære Form har der i århundreder været en særlig tilladelse til, at fejre festen for Vor Frue af Rosenkransen den første søndag i oktober, foruden at den også fejres på selve dagen den 7. oktober. Vi vil derfor i Jesu Hjerter kirke fejre denne store fest for Vor Frue af Rosenkransen søndag den 4. oktober.



## GUDSMODERS ROSENKRANS

Det umiddelbare indhold af rosenkransbønnen er Marias skikkelse. Fra begyndelsen af var hun dyrebar for kristne hjerter. Allerede Jesu disciple viste hende en særlig kærlighed og ærefrygt. Det føler man, når man gennemgår de ikke så mange steder i evangeliet, hvor hun nævnes. Det kristne folk har altid elsket Maria med en kærlighed, som var forbeholdt hende alene, og det var ingen god stund, da kristne mennesker troede, at de for Jesu æres skyld måtte løsne de ældgamle bånd, som bandt dem til Hans moder.

Hvem er hun? Lad os sige det så jævnt, som det overhovedet kan siges. Hun er den, for hvem Jesus Kristus, Guds Søn og vor Frelser, blev indholdet af hendes liv som kvinde. Det er en kendsgerning, der er lige så enkel og tillige så højt hævet over alle jordiske målestokke som selve Guds menneskevordelse.

Jesus er indholdet af denne kvindes liv, som barnet er livets indhold for den moder, for hvem det er et og alt. Men samtidig er han også Frelseren for hende, og det kan intet barn være for sin moder. Når der tales på den måde om moder og barn, er det oftest kun talemåder. I Marias forhold til Jesus fuldbyrdes derimod ikke blot hendes menneskeligt-moderlige tilværelse, men også hendes forløsning.

Derfor er Maria ikke blot en stor kristen, en enkelt blandt hellige mennesker, men hun er den enestående. Ingen er ligesom hun, for ingen er dét hændt, som hændte for hende. Det er hende, rosenkransbønnen retter sig imod og betragter under stedse nye synspunkter. Denne bøn er en dvælen i Marias tilværelseskreds, hvis indhold var Jesus Kristus.

**Romano Guardini (1885-1968),**

Uddrag fra bogen "Gudsmoders Rosenkrans"

## VELKOMMEN TIL P. JEROME DE LA BATIE

I starten af september kom der en ny præst fra Frankrig til Danmark for at afløse p. Robert Culat, som i de forgangne 10 års tid har været ansvarlig for den fransksprogede del af menigheden ved Sakramentskirken på Nørrebro. Denne nye præst, p. Jérôme de la Bâtie, vil dog – foruden at tage sig af de franske messer – også, fra tid til anden, hjælpe til med de ekstraordinære messer i Jesu Hjerter. Vi ser derfor frem til at kunne tage vel imod ham søndag den 11. oktober, hvor han vil fejre sin første ekstraordinære messe på dansk jord.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

**KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

**RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se [www.sanktknudsselskab.com](http://www.sanktknudsselskab.com)**

*Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.*

