



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 206 – DECEMBER 2020

## GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

Nu da år 2020 om få uger rinder ud, vil vi her fra Skt. Karl Borromæusgruppen gerne ønske alle læsere en glædelig jul samt et godt og velsignet Herrens År 2021. Det har selvsagt været et bemærkelsesværdigt år 2020, som vi nu forlader, men trods de negative ting vi oplever i denne verden, er det dog vigtigt at vi aldrig mister håbet eller troen på at Gud i alle tilfælde har vundet over det onde i verden.

Må Kristus, som kom for at give os alle del i Guds kærlighed og frelse, fylde vore hjerter med Guds fred. Lad det være vort forsæt, at vi i det nye år fortsat vil forsøge at vokse i hellighed og kærlighed til Gud - **Glædelig jul & godt nytår!**

## I ØSTEN STIGER SOLEN OP

Adventstiden er en tid præget af vinterens mørke, hvor vi i stilhed og bøn tålmodigt venter på Herrens komme. Den velkendte **Roratemesse** er et smukt billede på at vi som troende med forventningens glæde ser mod øst, hvorfra Solen over dem alle – Jesus Kristus – vil komme for at oplyse verden. Den fejres før solopgang i en mørk kirke, der kun er oplyst af skæret fra de mange levende stearinlys. Selvom man skal tidligt op, kan det klart anbefales at man ikke snyder sig selv for denne smukke oplevelse af en messe!



Tampelørdag 2018

## TIL SALG – LITURGISK KALENDER FOR 2021

Den nye liturgiske kalender for det Herrens År 2021 er langt om længe ankommet fra trykkeriet, og kan nu erhverves ifm. messerne i enten København eller Randers. Det er også muligt at få den sendt med posten, ved at kontakte p. Jan Hansen (**e-mail: [p.jan@katolsk.dk](mailto:p.jan@katolsk.dk)**). Prisen for den liturgiske kalender er 50 kr (plus evt. 20 kr. for porto).

## "ORDET BLEV KØD, OG TOG BOLIG IBLANDT OS"

Tre gange dagligt – morgen, middag og aften – beder Kirken Angelus-bønnen, hvor vi helt konkret bliver mindet om inkarnationens mysterium: at Gud blev et menneske som os; at Ordet, som var fra evighed af, er blevet kød; og at det som sådan tog bolig iblandt os mennesker.

Den store kirkefader, Skt. Athanasius (296-373) forklarer det underfulde i, at Gud valgte at blive et menneske for vores skyld, således: "*Gud blev menneske, så mennesket kunne blive Gud*". Inkarnationens mysterium understreger, at idet Guds Søn tog bolig iblandt os, kunne mennesket få del i den guddommelige natur, eller sagt med andre ord – menneskets evige frelse blev med Jesu fødsel pludselig håndgribelig og nærværende.

Julen er som bekendt hjerternes fest – Julens budskab handler i sidste ende om kærlighed. Den handler nemlig om Guds kærlighed til os mennesker. I Julen fejrer vi mere end noget andet den store kærlighed hvormed Gud har elsket verden og menneskeheden.

Guds kærlighed til skaberværket, og i særdeleshed til menneskeheden, opsummeres smukt hos evangelisten Johannes, idet Jesus fortæller Nikodemus: "*For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.*"

p. Jan Hansen



Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

**KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

**RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se [www.sanktknudsselskab.com](http://www.sanktknudsselskab.com)**

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

