



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 215 – SEPTEMBER 2021

ROSENKRANSBØN – HVER SØNDAG KL. 17:40

Talrige helgener, såvel som mange andre oprigtigt praktiserende katolikker, har siden Middelalderen trofast bedt rosenkransbønnen, som er Kirkens ypperste bøn om Jomfru Marias forbøn for os selv, for Kirken samt for verden.

Bønnen er og bliver vores vigtigste våben mod de åndelige og verdslige magter, som konstant forsøger at trække os væk fra Gud, og derfor er vi som troende nødt til at benytte os af bønnen, hvis vi skal undgå at blive fanget i og fastholdt i syndens lænker.

Søndag den 1. august blev der indført fast rosenkransbøn inden messen der fejres hver søndag kl. 18. Rosenkransen bedes kl. 17:40, og slutter af med en særlig bøn til Skt. Josef, som er Kirkens beskytter, hvorfor vi beder om hans forbøn for Kirken.

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage i denne bøn.



HERREWEEKEND PÅ KLITBORG

Hvis du er en katolsk mand, og har et ønske om at dele troen med andre, samt opbygge nogle solide bekendtskaber, så er der mulighed for at komme med på en katolsk weekend for mænd på Klitborg fra 24. til 26. september.

Der vil være messe, bøn, oplæg og rig mulighed for at dele troen med hinanden, såvel som de udfordringer man møder som katolik. Det er samtidig en oplagt mulighed for at knytte nye venskaber som kan være en støtte i fremtiden.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, så kan du kontakte **Jakob Laugesen** enten via **telefon (28 43 54 58)** eller **e-mail (jakob.laugesen@outlook.com)**. Prisen for weekenden forventes at være ca. 500 kr. Weekend er åben for alle mænd over 16 år, men hvis du er under 18 år, forudsætter deltagelse i weekenden en tilladelse fra en forælder.

Læs mere om Klitborg på: www.feriehemmetklitborg.dk.

GUD ALENE SKAL MAN ELSKE

Den, der elsker sig selv, kan ikke elske Gud. Men den, der ikke elsker sig selv på grund af de langt større rigdomme, som rummes i kærligheden til Gud, han elsker Gud. Deraf følger, at han aldrig søger sin egen, men kun Guds ære. Thi den, der elsker sig selv, søger sin egen ære, men den, der elsker Gud, elsker sin skabers ære.

Det er særegent for den sjæl, som erkender og elsker Gud, altid at søge Guds ære i alle hans bud og at finde sin glæde i at underkaste sig. Thi Gud bør æres på grund af sin herlighed, og mennesker bør underkaste sig Gud, for at vi derved kan blive hans tjenere. Når vi handler således og glæder os over Guds ære, så vil vi begynde at sige uden ophør efter Johannes Døberens eksempel: "Han bør vokse, men jeg blive mindre".

Jeg kender et menneske, der sørgede over, at han ikke elskede Gud, således som han gerne ville. Alligevel elskede han Gud således, at hans sjæl bestandig var optaget af det heftige ønske, at Gud skulle æres i ham, men at han selv skulle være ingenting. Et sådant menneske erkender ikke, hvad han er, heller ikke når han roses i ord. I sit alt for ydmyge ønske tænker han ikke på den værdighed han har. Han vil kun tjene Gud på den måde, som loven foreskriver for præster. På grund af sin iver efter at elske Gud bliver han umærkeligt ført til at glemme sin egen værdighed.

Den, som i sit hjertes kærlighed elsker Gud, er også kendt af Gud. Så stor som den kærlighed til Gud er, som man kan rumme i sit hjerte, netop så højt elsker man ham. Den, der har det således, nærer en brændende kærlighed til erkendelsens klare lys. Han glemmer nu sig selv, indtil han kender selve den inderste mening, ja han er helt forvandlet af kærligheden. Et sådant menneske lever ganske vist i dette liv, men lever alligevel ikke i det. Thi han lever endnu i sit legeme, men han er i sin sjæl bestandig på vej til Gud på grund af sin kærlighed. Hele tiden er hans hjerte opflammet af en heftig kærligheds ild, han er ligesom en brændende fakkell af længsel, han klynger sig til Gud og ved sin kærlighed til Gud er han ligesom frigjort fra al venskab med sig selv, thi når vi er "ude af os selv, er det for Guds skyld, men når vi opræder besindigt, er det for jeres skyld".

**"Om den åndelige fuldkommenhed",
Biskop Diádochos af Phótike (ca. 400 – 486)**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

