



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 216 – OKTOBER 2021

VOR FRUE AF ROSENKRANSEN – 3. OKTOBER

Festen for Vor Frue af Rosenkransen blev indstiftet af Pave Pius V i 1573, som taksigelse for den undergørende effekt af rosenkransbønnen under slaget ved Lepanto (se nedf.). Den fejres normalt 7. oktober men kan også fejres eksternt på den forudgående søndag – hvad vi i år gør 3. oktober.

ROSENKRANSENS HISTORIE – KORT FORTALT

Allerede i det 3. århundrede henvendte de kristne sig til Kristi Moder ved at bruge englens ord fra Bebudelsen (Luk. 1,28): "Hil dig Maria, fuld af nåde". Det var i det 9. århundrede, at der blev tilføjet en antifon fra adventstiden, baseret på Elizabeths lovsang under Besøgelsen (Luk. 1,42): "Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt!"

I det 12. århundrede udvikler den mariale fromhed sig i Vesten, og man begynder at gentage de nævnte bønner i en cyklus. Ifølge Traditionen opstod den egentlige Rosenkransbøn gennem en åbenbaring fra Guds Moder til den hellige Dominikus (1170-1221). Middelalderen kendte mange varianter af denne bønform, som trykkekunsten fra 1500-tallet medvirkede til yderligere at udbrede.



Slaget ved Lepanto – malet af nulevende Tomi Stafki (USA)

1571 får rosenkransen en ekstraordinær betydning og popularisering. Da osmannerne truer med deres flåde ved porten til det kristne Europa, opfordrer pave Pius V hele kristenheden til at bede Rosenkransen for at afvise det forestående muslimske angreb. Ved Guds Moders forbøn slås den overvældende angrebsstyrke tilbage. Hele Vesten fejrede miraklet i Lepanto med taksigelse, og Rosenkransen blev det kristne folks bøn.

NB: Vi har fra august 2021 indført at bede Rosenkransen sammen inden messen (17.40 hver søndag i Jesu Hjerter Kirke).

MARIA HJÆLPER OS TIL HVER EN TID

Rosenkransens velkendte oprindelse bærer vidne om dens underfulde effekt. På den tid, da den albigenesiske sekt søgte at fremstå som en forkæmper for den rene tro og moral, men i virkeligheden forsøgte at indføre den værste form for anarki og korruption, vidste Kirken at kæmpe imod albigeneserne samt relaterede og ikke mindre berygtede grupper – ikke med soldater og våben, men primært gennem kraften fra den allerhelligste Rosenkrans, som Guds Moder lærte vor fader Dominikus, for at han således kunne udbrede den.

På denne måde overvandt Kirken på storslået vis over enhver forhindring og gjorde frelsen for sine børn tilgængelig ikke kun i dette tilfælde, men også for lignende situationer efterfølgende, altid med den samme ærværdige succes.

Når vi da i bønner henvender os til Maria, henvender vi os hos Barmhertighedens Moder, som er så velvillig over for os, at uanset hvilken nødvendighed vi trænger til for at kunne opnå det evige liv, da er hun straks ved vores side. Med en generøs hånd formidler hun nåde fra den skat som hun fra begyndelsen af har været guddommeligt udstyret med, således at hun kunne være værdig til at være Guds Moder.

Ved nådens fylde, som derved giver hende den mest berømte af hendes titler, er den Salige Jomfru Maria uendeligt hævet over alle mennesker og engle, og er dermed det skabte væsen som er tættest af alle på Kristus. Det er en stor ting for enhver helgen, at være i besiddelse af nok nåde til at kunne sikre mange sjæles frelse, men at have tilstrækkeligt til at sikre alle menneskers frelse, er den største af dem alle, og denne er alene fundet i Kristus og i den salige jomfru.

Det er umuligt at udtrykke præcist hvor glædeligt og tilfredsstillende det er for hende, når vi hilser hende med englens hilsen, "fuld af nåde", såvel som at gentage den, så den danner en lovprisningens krone til hende. Hver gang vi beder den, genkalder vi mindet om hendes oplyste værdighed samt menneskeheds forløsning, som Gud begyndte gennem hende.

Ligeledes bliver vi mindet om det guddommelige og evige bånd som knytter hende med glæderne og sorgerne, såvel ydmygelsen af Kristus som hans triumf, der både leder og hjælper hele menneskeheden frem til det evige liv.

**"Magnæ Dei Matris" (Om Rosenkransen),
Pave Leo XIII (f. 1810; pave 1878-1903)**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

