



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 218 – DECEMBER 2021

RORATEMESSE – HVER LØRDAG I ADVENT

Adventstiden er en forberedelsestid, hvor vi i stilhed og bøn venter på at kunne fejre Herrens komme som menneske, altså Kristi fødsel. Det er dog samtidig en tid, hvor vi venter på Kristi andet komme ved tidernes ende. I denne mørke tid fordyber vi os i bønnen alt imens vi afventer at Solen skal stå op over os.

En smuk adventstradition er Roratemesseerne der fejres kort før solopgang, således at man – når messen er slut – kan skimte lyset fra solopgangen udenfor. Messeerne fejres traditionen tro i den mørke kirke, kun oplyst af levende lys. Selvom man skal tidligt op en lørdag morgen, så er det bestemt ulejligheden værd på denne måde at kunne fordybe sig i Adventstiden og dens forventning – messeerne fejres **hver lørdag i adventstiden kl. 7:30**.



Incensering af alteret – Tamperlørdag 2018

MESSEPLAN FOR ADVENT & JUL

Vi kan med glæde annoncere, at der også i år vil være mange gode muligheder for at komme til traditionel messe omkring jul. På hjemmesiden www.katolikker.dk ses en samlet oversigt over alle messeerne i København.

DE LITURGISKE KALENDERE FOR 2022 ER PÅ VEJ!

Det er igen ved at være tid til at erhverve sig en liturgisk kalender for den traditionelle messe. Udarbejdelsen har været en anelse forsinket, men der arbejdes der på højtryk med at få dem klar inden alt for længe. Følg med på vores hjemmeside!

MENNESKETS MÅL – AT KENDE GUD

Da Gud den Almægtige skabte menneskeheden gennem sit eget Ord, opfattede han at menneskene, grundet begrænsningerne i deres væsens natur, ikke af egen drift ville være i stand til at opnå nogen viden om deres åndelige og evige Skaber. Han forbarmede sig derfor over dem, og ville ikke efterlade dem uden denne viden om ham selv, for ikke at selve deres eksistens skulle fremstå som formålsløs.

Til hvilken nytte er skabningens eksistens, hvis ikke det kan lære sin Skaber at kende? Hvordan kan mennesker være rationelle væsener hvis ikke de havde nogen som helst viden om Faderens Ord og Fornuft, som var ophav til deres eksistens? De ville i så fald ikke være meget bedre end dyrene, såfremt de ingen kundskaber havde om andet end jordiske ting; og hvorfor skulle Gud overhovedet have skabt dem, hvis han ikke havde til hensigt, at de skulle kende ham?

Faktisk har den gode Gud givet mennesker del i sit eget billede, det vil sige, i vor Herre Jesus Kristus, og har gjort sig selv efter samme billede og lighed. Hvorfor? Simplethen for at de gennem denne Godhedens gave, som er inde i dem selv, kan blive i stand til at opfatte det absolute billede, det vil sige, Ordet selv, og gennem ham at kunne forstå Faderen. Denne viden om deres skaber er for menneskeheden den eneste reelle vej til et glædesfyldt og velsignet liv.

**"Om Ordets Menneskevordelse" (kap. 11),
Skt. Athanasius (ca. 298-373), Biskop & kirkelærer**



Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messeerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

