



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 219 – JANUAR 2022

## "GØR-DET-SELV"-SÆT TIL HUSVELSIGNELSE

Det er en gammel tradition at katolikker velsigner deres hjem ved en lille ceremoni på Festen for Hellig Tre Konger. Som Kristus er kommet til denne verden, er det vores bøn at Han må velsigne vore hjem og råde i dem i det nye år.

Trofaste deltagere ved den traditionelle messe kender til vores "Gør-det-selv" sæt, hvoraf man efter messe for Hellig Tre Konger kan få et med hjem. Sættet indeholder eksorceret og velsignet vievand og kridt samt et kort ritual til at velsigne sit hjem. Disse sæt tilbydes gratis, mens vi anmoder om en donation, for de som kan. Donationerne går til at dække udgifter til materialerne, og evt. overskud bidrager til den traditionelle messe samt tilhørende aktiviteter.

Man kan også få tilsendt et sæt med posten, dog mod betaling for forsendelsesomkostningerne – Hvis man ønsker et sæt tilsendt, bedes man kontakte p. Jan Hansen via e-mail ([p.jan@katolsk.dk](mailto:p.jan@katolsk.dk)),



"Gør-det-selv"-sæt til husvelsignelse

## LITURGISK KALENDER FOR 2022 – NU TIL SALG

Den liturgiske kalender for den traditionelle messe er nu på gaden. Foruden en oversigt over de liturgiske fejring er der også beskrivelse af kirkeårets cyklus, om aflad, fasteregler samt meget mere.

Kalenderen kan købes i forbindelse med de traditionelle messer i Jesu Hjerter kirke. Man kan også få kalenderen tilsendt med posten, ved at kontakte p. Jan Hansen via e-mail ([p.jan@katolsk.dk](mailto:p.jan@katolsk.dk)). Prisen for kalenderen er 50 kr., og ved bestilling med posten tillægges forsendelsesomkostninger.

Den anden velkendte kalender, som indeholder en sidestillet oversigt over både den traditionelle liturgiske kalender samt den nyere liturgiske kalender, er pt. under udarbejdelse, og vil ligeledes kunne erhverves inden længe.

## EN PRÆDIKEN TIL HELLIG TRE KONGER

Det er den rette og rimelige pligt som følger af sand fromhed, kære elskede, på de dage, som vidner om den guddommelige barmhjertigheds gerninger, at glæde sig af hele sit hjerte, og med al ære at fejre de ting, som er blevet udført til vor frelse.

Selve loven om tilbagevendende årstider kalder os til en sådan hengiven overholdelse og har nu givet os festen for Hellig Tre Konger, indviet ved Herrens tilsynekomst kort efter den dag, hvor Guds Søn, som i evighed lever med Faderen, blev født af en jomfru. Og heri har Guds forsyn etableret en stor beskyttelse til gavn for vores tro.

Mens tilbedelsen af Frelserens tidligste spæde barnom gentages år for år, kan frembringelsen af det sande menneskes natur i Ham bevises ved selve de oprindelige vidnesbyrd. For dette er det, der retfærdiggør de ugudelige, det er det, der gør syndere til hellige, ved at lære om troen på den sande Guddom og den sande mandom hos den ene Jesus Kristus, vor Herre: Guddommen, som den er før alle aldre "i form af Gud", Han er lig med Faderen: Manddommen, hvorved Han i de sidste dage er forenet med Mennesket i "en træls skikkelse".

Til bekræftelsen af denne tro, som skal bevares mod alle vranglærer, var det en vidunderlig kærlig bestemmelse af den guddommelige plan, at en nation, som boede i et fjernt land i Østen, og som var kyndige i kunsten at læse stjernerne, skulle modtage tegnet på fødslen af det barn, som skulle regere over hele Israel. For den usædvanlige pragt af en lysende ny stjerne viste sig for de vise mænd og fyldte deres sind med en sådan forundring, da de så på dens glans, at de ikke kunne tro, at de kunne forsømme, hvad der blev forkyndt dem med en sådan tydelighed.

Og, som begivenhederne også viste, var Guds nåde den disponerende årsag til dette vidunderlige syn: det var det der, da hele Betlehem selv endnu var uvidende om Kristi fødsel, bragte det til kundskab for de nationer, som ville tro, og åbenbarede det, som menneskelige ord kunne endnu ikke forklare, gennem forkyndelsen fra Guds himmel.

**"Prædiken til Hellig Tre Konger",  
Skt. Leo den Store (ca. 400-461), Pave & kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

**KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

**RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se [www.sanktknudsselskab.com](http://www.sanktknudsselskab.com)**

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

