



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 220 – FEBRUAR 2022

## SEPTUAGESIMATIDEN

Søndag den 13. februar er det Septuagesima, og dermed går vi ind i den lange violette tid i det liturgiske år. De tre søndage der går forud for Askeonsdag (2. marts), er en liturgisk forberedelsestid til den 40 dage lange fastetid. Selvom Septuagesimatiden i sig selv ikke er en decideret fastetid, er det dog en bodstid, hvilket den violette liturgiske farve minder os om.

Septuagesima, hentyder til at søndagen ligger omkring 70 dage inden Påskedagen, mens de to følgende søndage, Sexagesima & Quinquagesima, ligger hhv. omtrent 60 og 50 dage inden Påskedagen. Denne liturgiske forberedelsestid har eksisteret siden Oldkirken, men udgik af den liturgiske kalender ifm liturgireformen i 1969, og findes derfor i dag kun i den traditionelle kalender.

Gloria og Alleluia ikke synges i denne liturgiske bodstid, ligesom de ikke synges i Fastetiden (undtagen på udvalgte festdage); de returnerer først til Påske. Gradualet, som indeholder Halleluja-verset, erstattes af tractus.

Kirkens årtusindlange visdom og erfaring viser, at det er godt for mennesket at kunne forberede sig mentalt og ikke mindst åndeligt på de større ændringer der ligger forude. Septuagesimatiden forsøger således at forberede os både åndeligt og mentalt på den egentlige fastetid, således at skiftet ikke kommer abrupt fra den ene dag til den anden. Vi forberedes gradvist til øjeblikket hvor den helt store bodstid skal begynde, når vi når således efter den knapt 3 uger lange Septuagesimatid når endeligt frem til Askeonsdag.



Evangeliet synges – Septuagesima 2019

## EN PRÆDIKEN TIL SEPTUAGESIMA

Hvad skal vi sige om dem, der udskyder deres omvendelse til slutningen af deres liv? Er de ikke som de arbejdere, der står på torvet indtil den ellefte time, og til hvem husbonden sagde: Hvorfor står du ledig her hele dagen?

Vor Frelser ønsker, at de skal forstå, at efter at have tilbragt deres barndom og ungdom i verdens tjeneste og langt fra Gud, er de opfordret til at begynde at vende sig til Gud, i det mindste nu ved livets yderste grænser og med større mod til at gå på retfærdighedens vej, der fører til fuldkommenhed og evigt liv; thi det Arbejde, de bydes på, kan ikke vare ret længe, da de kom så sent.

Således opfordrer denne gode Husholder dem til at komme tilbage til ham, og belønner dem ofte før dem, der var blevet kaldet fra deres barndom: de sidste, der kom, kaldes ofte væk som de første. Husk den gode tyv (Luk 23). Han kom i den ellefte time; men ved den dødsstraf, han led, opnåede han en belønning, som han bestemt ikke havde fortjent ved sit tidligere syndefulde liv. Han anerkendte, at Jesus var verdens Forløser, bekendte ham offentligt, og næsten i samme øjeblik opgav han ånden.

Vi ser således, at husholderen, der gav den lovede skilling, begyndte med den sidste; den gode tyv blev modtaget i Paradis før Sankt Peter. Det samme skete for mange gode og fromme sjæle, der levede før Loven og under Loven. De måtte vente på deres belønning, mens de, der blev kaldt efter Messias' komme, straks gik til Paradis. Vi kan også i al sandhed sige, at den samme belønning, dvs. en skilling, blev givet til dem, der kun havde arbejdet en time, såvel som til de andre, der havde arbejdet hele dagen og havde båret dagens byrde og hede. For den evige lykke, den belønning, der gives til dem, der arbejdede godt, vil være fælles for dem alle, både for dem, der kom i begyndelsen, og for dem, der ankom med Forløseren.

"Prædiken til Septuagesima",  
Skt. Gregor den Store (ca. 540-604), Pave & kirkelærer



Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): **HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

RANDERS (Jesu Hjerte Kirke): Se [www.sanktknudsselskab.com](http://www.sanktknudsselskab.com)

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerte Kirke i København.

