



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 221 – MARTS 2022

## "HUSK, MENNESKE, AT DU ER STØV..."

Vi har allerede forberedt os mentalt og liturgisk til fastetiden, ved at vi har gennemlevet Septuagesimatiden, der er en rent liturgisk forberedelsestid til fastetiden. Idet vi så når frem til Askeonsdag, er det at vi på denne dag, hvor fastetiden formelt begynder, traditionelt modtager asken på hovedet, idet vi hører præsten sige ordene: "*Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris*" (Husk, menneske, at du er støv, og til støv skal du vende tilbage).

Selvom disse ord kan forekomme voldsomme for det moderne øre, så er de ikke desto mindre en klar og tydelig påmindelse til os alle om, at dette jordiske liv som Gud har givet os er skrøbeligt. Vores liv på denne jord er kort, og derfor er omvendelsen til Kristus en bydende nødvendighed for os alle hver eneste dag i vores liv, men dog i særlig grad i fastetiden.

Kirken ønsker derfor at give os de bedste muligheder for, at vi som troende kan få renset ud i alle de ting i vores liv som forhindrer os i at komme tættere på Kristus. Vi har løbende brug for omvendelsen, men i fastetiden bliver den sat i et særligt perspektiv, dvs. i lyset af opstandelsen og det evige liv, fordi at omvendelsen til Kristus er en direkte forudsætning for, at vi som mennesker kan gå ind til det evige liv i Himmeriget.

## ASKEONSDAG – 2. MARTS

Onsdag den 2. marts er det askeonsdag, hvilket som bekendt markerer fastetidens begyndelse. **Messen fejres kl. 19:00** i Jesu Hjerte kirke i Stenosgade, hvor det samtidig vil være muligt at modtage asken på hovedet.

Askeonsdag og Langfredag er i øvrigt faste- og abstinensdage, mens at alle fredagene i fastetiden blot er abstinensdage. Man kan med fordel vælge at følge de ældre og lidt mere krævende fasteregler – disse kan man finde i den liturgiske kalender, som kan købes i Jesu Hjerte kirke ifm. messerne.



## KÆRLIGHEDENS DYD

I Johannesevangeliet siger Herren: "Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden". Og i den samme apostles brev læser vi: "I elskede, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver der elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed".

Alle troende bør derfor undersøge sig selv og grundigt overveje deres hjertes tanker. Hvis de i deres samvittighed finder kærlighedens frugter, så lad dem ikke tvivl på, at Gud bor i dem. Og for at gøre dem mere og mere rede til at modtage ham som gæst, så lad dem udøve endnu flere barmhjertighedsgerninger. For hvis Gud er kærlighed, må kærligheden være ubegrænset – Gud kan ikke begrænses.

Derfor, elskede, skønt enhver tid er egnet til at udøve kærlighedens dyd, opfordres vi til at øve den mere intenst i denne tid. Således skal de, der længes efter at opleve Herrens påske helliggjorte på legeme og sjæl, alvorligt stræbe efter at erhverve denne nåde, der er summen af alle dyder og dækker en mangfoldighed af synder.

Derfor, medens vi forbereder os på at fejre det største af alle mysterier, hvori Jesu Kristi blod har slette alle vore synder, lad os fremfor alt bringe barmhjertighedens offer, så at vi må vide den godhed, som vi har modtaget af Gud, til dem, der har forset sig mod os.

Vi må også udvise større gavmildhed mod de fattige og dem, der lider under forskellige plager, for at mange stemmer må takke Gud, og for at hjælpen til de nødlidende må understøtte vor egen faste. Ingen gudsyrelse er Herren mere velbehagelig, end at de troende hjælper hans fattige. Hvor han ser barmhjertig omsorg, genkender han som i et spejlbillede sin egen godhed.

Lad ingen frygte, at han mister sin formue ved en sådan godgørelse, for gavmildhed er i sig selv en formue, og ingen kan mangle midler til at være gavmild, når det er Kristus, der giver andre føde og selv får føde af dem.

I alle sådanne barmhjertighedsgerninger griber han ind og forøger fødens mængde, når den bliver bortgivet, og mangfoldiggør den, når den bliver fordelt. Lad den, der giver almisser vide, at han kan føle sig tryk og glad, for han vinder større løn, jo mindre han beholder for sig selv.

Prædiken,

Skt. Leo den Store (ca. 400-461), *Pave & kirkelærer*

Du kan filmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

**KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

**RANDERS (Jesu Hjerte Kirke): Se [www.sanktknudsselskab.com](http://www.sanktknudsselskab.com)**

*Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerte Kirke i København.*

