



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 226 – AUGUST 2022

JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN

En af årets helt store Marianske fester er Jomfru Marias optagelse i Himlen, der ifølge den universelle kalender fejres den 15. august, men som i bispedømmet København er rykket til 3. søndag i august, i år således den 21. august. I Jesu Hjerter kirke fejrer vi denne store fest ved søndagsmessen kl. 18.

KIRKEN ER MARIANSK

Den mystiske forbindelse mellem Kirken og Guds Moder træder naturligvis særlig frem i Evangeliet, fra Julens Evangelium til Marias tilstedeværelse ved Kirkens fødsel ved Pinsefesten i Jerusalem. At der består en guddommelig identitet mellem Maria og Kristi Kirke fremgår også af Johs. Åbenbaring (12:1-8). Billedet af Kvinden som er klædt i solen, som søndertræder slangens hoved, og bærer en krone af 12 stjerner, symboliserer alle Marias fortsatte rolle som forbillede, beskytter og inkarnation af Kristi Kirke i verden.

Kirkens Tradition har videreført denne åbenbaring gennem de fire Marianske dogmer: Maria er Guds Moder (koncilet i Ephesus, AD 431), Marias evige jomfruelighed (Laterankoncilet, AD 649), Marias uplettede undfangelse (Pius IX, 1854) og endelig Maris Optagelse i Himlen (Pius XII, 1950). Dette seneste dogme – som forpligter alle katolikker – lyder i sin helhed: "Maria, Guds uplettede Moder, blev efter sit liv på jorden opløftet med legeme og sjæl til den himmelske herlighed".

Denne trossandhed stammer selvfølgelig ikke fra 1950, og Festen for Marias Optagelse i Himlen blev i flg. Skt. Theodosius (død AD 529) fejret i Palæstina allerede i det femte århundrede, og allerede dengang i august. I Rom daterer de ældste kilder om denne fest sig tilbage til det sjette århundrede, og i år 847 blev festen endda udstyret med en oktav (otte dages fejring) af pave Leo IV. Så der er tale om en endog meget gammel trossandhed, om end den altså først for godt 70 år siden blev formuleret som et dogme.

Pave Johannes Paul II udviklede i sin rundskrivelse *Redemptoris Mater* (1987) den marianske kirkes grundlag, og konkluderer: "Kirken ser Guds velsignede Moder i Kristi frelsesmysterium, og i sit eget mysterium. Kirken ser Maria som dybt rodfæstet i menneskehedens historie, i menneskets evige kald til at følge Guds plan for os fra begyndelsen af. Kirken ser Marias moderlige tilstedeværelse og andel i de mange komplicerede forhold, som enkeltpersoner, familier og nationer i dag står overfor; den ser hende understøtte det kristne folk i den fortsatte kamp mellem godt og ondt, for at sikre at det ikke falder – og hvis det falder, at det rejser sig igen" (RM, 52).

Måtte også vi, når vi oplever modgang – hvad enten det er i tros livet eller i vort menneskelige liv i øvrigt – altid finde trøst og hjælp i vor himmelske Moders forbøn!

STIERNE ER MANGE, MEN VEJEN ER ÉN

I elskede, dette er den vej, vi har fundet til vor frelse: Jesus Kristus, vor ofres ypperstepræst, vor svagheds beskytter og hjælper. Ved ham skuer vi himlens højde, ved ham ser vi hans uplettede og ophøjede ansigt; ved ham åbnes vort hjertes øjne, ved ham skyder vor ånd, der er uforstandig og formørket, blomstrer op i lyset, ved ham ville Herren lade os smage den udødelige visdom. "Han er Guds herligheds afglans, så meget mere ophøjet end englens, som det navn, han har arvet, er over deres".

Lad vort legeme tjene os til eksempel. Hovedet er intet uden fødderne, ligesom fødderne er intet uden hovedet. Selv de ringeste af vort legemes lemmer er nødvendige og gavnlige for legemet som helhed. Ja, alle stemmer de overens og underordner sig som en enhed under hele legemets vel. Således skal også hele vort legeme frelses i Kristus Jesus, og hver enkelt skal underordne sig sin næste efter den nådegave, der er tildelt ham. Den stærke skal beskytte den svage, og den svage skal agte den stærke. Den rige skal være gavmild over for den fattige, og den fattige skal lovprise Gud, fordi han gav ham en til at hjælpe ham i hans nød.

Den vise skal ikke åbenbare sin visdom i ord, men i gode gerninger. Den ydmyge skal ikke aflægge vidnesbyrd om sig selv, men skal lade andre gøre det. Den, som er ren i kødet, skal ikke rose sig, for han ved, at det er en anden, der skænker ham afholdenhedens gave.

Mine brødre, lad os da tænke på, af hvilket stof vi blev skabt, hvem vi var og hvorledes vi kom til verden, fra hvilken mørk grav han, der dannede og skabte os, førte os ind i sin verden, og hvorledes han forberedte sine velgerninger, førend vi blev født. Når vi har alt dette fra ham, skylder vi ham tak for det alt sammen.

Hans er æren i evighed. Amen.

**Første brev til menigheden i Korint,
Skt. Clemens I (ca. 35-99), Pave & martyr**



Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

