



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 227 – SEPTEMBER 2022

## MULIGHED FOR SKRIFTEMÅL – HVER SØNDAG

På det seneste har vi med glæde kunnet konstatere, at der er flere og flere troende som opsøger den traditionelle messe søndag kl. 18, og især også at der er en stigende interesse for at komme til skrifte. Det har hidtil været tilstrækkeligt, at den præst som skulle celebrere messen hørte skriftemål før og efter messen. På det seneste har det dog vist sig at være utilstrækkeligt i en sådan grad, at vi har måttet bede en ekstra præst om høre skriftemål i løbet af selve messen, hvilket mange har benyttet sig af når det har kunnet lade sig gøre.

Vi vil derfor fremadrettet - så vidt muligt - forsøge at stille med en præst som er tilgængelig for skriftemål under selve messen, dog primært indtil tidspunktet for modtagelsen af den Hellige Kommunion, og ellers vil der stadig være mulighed for også at komme til skrifte efter messen.

## MESSEN INSPIRERER KONVERSION I HOLLYWOOD

Skuespilleren Shia LaBeouf (født 1986) har optrådt i en lang række Hollywoodfilm, og er desuden kendt fra skandaler og retssager som det næppe er opbyggeligt at komme nærmere ind på. Den 25/8 i år var han så helt overraskende gæst i Biskop Barrons youtube kanal, et medie for nyevangelisering som har millioner af seere i USA. Anledningen: LaBeouf er blevet katolik. I det 90 minutter lange interview forklarer han hvordan det gik til. Den ydre anledning var skuespillerens hovedrolle i en kommende film om Padre Pio. For at leve sig ind i rollen opholdt han sig en tid ved et kappucinerkloster, hvor han begyndte at studere katolicismen nærmere, selvom - eller måske fordi - han en tid havde overvejet selvmord, af skam over sit tidligere liv. Han begyndte at komme til den traditionelle messe, som er bredt tilgængelig over hele Californien. Han forklarer i videoen (som indtil videre kan ses på forsiden af vores hjemmeside, [katolikker.dk](http://katolikker.dk)):

**LaBeouf:** Den latinske messe påvirker mig dybt. Dybt.

**Biskop Barron (lidt urolig):** Hvordan kan det være?

**LaBeouf:** Fordi, det føles ikke som om den vil sælge mig en bil. (...) Kristus Konge i Oakland har en latinsk messe hver dag, og det føles som ikke som om de vil sælge en noget, det er nærmere som om man bliver lukket ind til noget meget særligt...

Biskop Barron forsøger sig med, at der måske også kan være skyggesider som mindre aktiv deltagelse osv., men LaBeouf siger at den traditionelle messe engagerer ham mere fordi ikke alt er umiddelbart forståeligt, eller fordrer en bestemt form for deltagelse. Uanset hvad man kan sige om LaBeouf - og biskop Barron - så er det en ganske tankevækkende samtale. Man kan i øvrigt læse mere om denne opsigtsvækkende konversion på alle store amerikanske nyhedsmedier.

## LAD OS ROSE OS AF KRISTI KORS

Vor Herre og Frelseres Jesu Kristi lidelse giver os tillid til den kommende herlighed og lærer os at udholde lidelsen. Findes der noget, de troende ikke kan forvente af Guds nåde? Det var ikke nok, at Guds eneste Søn, evig som Faderen, blev født som menneske blandt mennesker, - han døde endog for dem ved de menneskers hænder, han selv havde skabt.

Det Gud lover os i fremtiden, er stort, men det, som han allerede har gjort for os, og som vi ihukommer, er endnu større. Hvem kan tvivle på, at han vil give de hellige sit liv, når han allerede har givet dem sin død? Hvorfor er vi mennesker så svage og sene til at tro på, at vi engang skal leve med Gud? Det endnu mere utroligt er allerede sket: Gud døde for os mennesker!

Hvem er Kristus om ikke ham, hvorom der står skrevet: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud?" Guds ord "blev kød og tog bolig iblandt os", for han ville ikke have været i stand til at dø for os, medmindre han først havde fået del i vort dødelige legeme. På denne måde kunne den u dødelige dø, på denne måde ønskede han at give dødelige liv.

Senere ville han give os del i sit liv, når han først havde fået del i vort liv. Vi havde i os ikke mulighed for at opnå livet, og han havde ikke i sig mulighed for at lide døden. Følgelig handlede han underfuldt med os i et slags bytte: han døde ved at få del i vor natur, og vi skal leve ved at få del i ham.

Ikke blot bør vi ikke skamme os over Herren vor Guds død, men vi skal også forlade os fuldt og fast på den. Den må være vor største ros, thi ved fra os at modtage døden, som han fandt i os, lovede han i sin trofasthed at give os livet i sig, det liv, som vi ikke af os selv kunne opnå.

Derfor, brødre, lad os uden frygt erkende, ja lad os offentlig bekende, at Kristus blev korsfæstet for os. Lad os forkynde det med jubel, ikke med bæven, med stolthed, ikke med skam. Apostlen Paulus så han, og han roste sig i ham. Skønt der var mange store ting, guddommelige ting, at huske om Kristus, så var det ikke Kristi underer, han roste sig af. Heller ikke roste han sig af verdens skabelse ved Kristus, der var Gud sammen med Faderen og herskede over verden, skønt han også var menneske.

Nej, hvad han sagde var dette: "Det være langt fra mig at rose mig noget andet end af vor Herres Jesu Kristi Kors".

Prædiken,

Skt. Augustin (354-430), Biskop & kirkelærer

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

**KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

**RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se [www.sanktknudsselskab.com](http://www.sanktknudsselskab.com)**

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

