



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 229 – NOVEMBER 2022

TRADITIONEL LITURGISK KALENDER – 2023

Siden 2020 har vi hen mod slutningen af kalenderåret udgivet en liturgisk kalender for den traditionelle messe, dog tilpasset bispedømmet København og nogle af de særlige fester og traditioner vi har her i Danmark.

Vi er ved at lægge sidste hånd på kalenderen for 2023, og satser på at den kan være klar inden for en overskuelig tid – som altid vil den kunne erhverves ifm. messerne i København, ligesom at den også kan sendes med posten. Nærmere info følger snarest, når vi har kalenderen klar til salg.

DET BLIVER OGSÅ EN TRADITIONEL JUL I ÅR...!

En anden dejlig tradition, som også bliver en realitet i år, er at vi i løbet af Advent og Jul har haft en række ekstra messer udover de faste messer om søndagen. Vi kan allerede nu nævne de efterhånden velkendte Roratemesse, der fejres på lørdage i Adventstiden inden solopgang, ligesom at der også vil være ekstra messer ifm. Juleoktaven. Alle messetider kan som altid ses på hjemmesiden www.katolikker.dk.

BED FOR SJÆLENE I SKÆRSILDEN

I begyndelsen af november måned fejrer Kirken først Alle Helgen, festen for de hellige i Himlen, og derpå mindes vi Alle Sjæle, de afdøde sjæle i Skærsilden. Mange helgener har bekræftet og uddybet den hellige Traditions lære om Skærsilden, hvis bibelske grundlag bl.a. findes i et af Paulus' breve (1.Kor. 3,12-15).

Paulus taler i et billede: om en mand, hvis hus eller værk består af både ædle og usle dele, sådan som menneskeliv normalt omfatter både gode og onde gerninger. Og når da menneskets værk brænder, vil det usle skidt og støv forsvinde, mens det ædle metal består. På samme måde må menneskesjælen lutres – eller renses - før den kan forenes med Gud.

Pave Benedikt skriver om Pauli mystiske billede fig. (Spe Salvi, 36): "Af denne tekst er det i hvert fald klart at vor frelse kan tage forskellige former, at noget af det vi har bygget kan blive brændt ned, og at vi for at blive frelst må passere gennem 'ild' så vi kan åbne os helt til at modtage Gud og til at indtage vor plads ved den evige bryllupsfests bord". Det er også katolsk lære, at vi kan hjælpe sjælene i Skærsilden ved vor forbøn, og at der i denne barmhjertighedsgerning ligger en stor nåde gemt, både for dem og for os: "Som kristne må vi aldrig indskrænke os til at spørge: hvordan kan jeg frelse mig selv? Vi skal også spørge: hvad kan jeg gøre for at andre må blive frelst, og for at håbets stjerne også må lyse for dem? Da vil vi have gjort vort ypperste også for vor egen frelse." (Spe Salvi, 48).

TID TIL AT FØDES, OG TID TIL AT DØ

"Der er en tid til at fødes og en tid til at dø". Træffende understreger Prædikerens med sine ord den nødvendige forbindelse mellem fødsel og død. Død følger med nødvendighed fødsel. Alt, hvad der bliver til, forgår igen.

Han siger: "Der er en tid til at fødes og en tid til at dø". Også jeg ønsker at fødes til rette tid og at dø til rette tid. For vi må ikke tro, at Prædikerens her taler om den fødsel, som er unddraget den frie viljes beslutning, og den naturlige død, som om han ville erklære dette for en dyd.

For fødselsveerne er ikke underkastet kvindens vilje, og det er ikke den døende, der frit bestemmer, hvornår han skal dø. Og det, som ikke står i vor magt, kan man ikke kalde hverken godt eller ondt.

Vi skal i stedet tænke på den fødsel, der sker til rette tid, og den død, der kommer til rette tid, og ikke en for tidlig fødsel, når man – for at bruge Esajas' ord – undfanger ved guds frygt og under veer i sjælen føder sin egen frelse. Vi bliver på en måde vore egne fædre, når vi har truffet en god beslutning i frihed og danner os selv, avler os selv og bringer os selv til verden.

Det gør vi, når vi optager Gud i os og bliver Guds børn, herlighedens børn, Kristi børn. På den anden side gør vi os til et misfoster, noget ufuldendt og tomt, hvis Kristi billede ifølge apostelens ord ikke vinder skikkelse i os. For Guds menneske må være helt og fuldkomment.

Når det er tydeligt, hvordan vi bliver født til rette tid, så er det også klart for alle, hvordan vi dør til rette tid. For den hellige Paulus var enhver tid gunstig til at dø. Han råber næsten besværgende i sine breve: "Dag efter dag dør jeg, så sandt jeg kan rose mig af jer, mine brødre", og "for din skyld dræbes vi dagen lang". "Vi har fældet dødsdommen over os selv".

Det er slet ikke dunkelt, hvordan Paulus dør dagligt, han, der aldrig lever for synden, men altid dør sit legemes lemmer, bærer Kristi legemes døds lidelse med sig, altid korsfæstes med Kristus og aldrig lever for sig selv, men levende bærer Kristus i sig. Det anser jeg for at være en død til rette tid, som formidler det sande liv.

"For jeg vil", siger Gud, "dræbe og gøre levende", for at det skal være indlysende, at det i sandhed er Guds gave at være død i synden og levendegjort i Ånden. Guds røst lover at levendegøre det døde.

Udlægning af Prædikerens Bog, Skt. Gregor af Nyssa (ca. 331-394), Biskop

Du kan tilføje dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

RANDERS (Jesu Hjerter Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

