



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 231 – JANUAR 2023

VELSIGNELSE AF HJEM MED "GØR DET SELV"-SÆT

Efter julehøjtiden når vi frem til festen for Herrens Åbenbarelse, i folkemunde kendt som "Hellig Tre Konger". Det er en gammel katolsk tradition at præsten velsigner hjemmene på denne tid, som ydre tegn på Guds velsignelse af det kristne hjem som et arnested for tro og kærlighed.

I bispedømmet har vi som bekendt ikke så mange præster, og menighederne bor ofte så spredt at det ikke ville være muligt at besøge alle hjem. Men velsignelsen kan godt foretages af en lægmand. Derfor har vi i de senere år tilbudt de troende at man kan få et "gør-det-selv" sæt med hjem, dvs. en pose indeholdende en lille beholder med vievand, velsignet kridt samt et ritual for hvordan man velsigner sit hjem.

Det vil være muligt at få et af disse "gør-det-selv" sæt med hjem efter messen den 8. januar, hvor vi fejrer festen for Hellig Tre Konger. Vi tilbyder som altid disse sæt gratis, om beder om en donation, om muligt, til at dække omkostningerne, samt øvrige udgifter i forbindelse med fejringen af den traditionelle messe i København.

Man kan også få et sæt tilsendt med posten, mod betaling for porto som minimum. Hvis man ønsker et sæt tilsendt med posten kan man kontakte Sankt Karl Borromæus-gruppen på følgende e-mail: skbg.copenhagen@gmail.com



KALENDER FOR 2023 – TIL SALG

Kort før julen udkom den nye liturgiske kalender for det Herrens år 2023, og den kan nu erhverves for den nette sum af 50 kr. – hvilket i øvrigt er den samme pris som tidligere år, idet denne kalender heldigvis ikke er blevet inflationsramt.

Kalenderen sælges i forbindelse med de traditionelle messer i Jesu Hjerter, og man kan også kontakte Karl Borromæus-gruppen på følgende e-mail: skbg.copenhagen@gmail.com hvis man ønsker kalenderen tilsendt. Der tillægges porto på 24 kr. for forsendelse i Danmark; pris for forsendelse til udland oplyses på forespørgsel.

GUD HAR ÅBENBARET SIN FRELSE

Gud så, at verden var på vej mod fortabelse, og i sit barmhjertige forsyn besluttede han derfor i disse sidste tider at komme den til hjælp, idet han forudbestemte, at alle folkeslagene skulle frelses i Kristus. I gamle dage var der blevet lovet den hellige patriark Abraham utallige efterkommere af alle folkeslag, ikke efterkommere efter kødet, men ved troens frugtbarhed. Hans efterkommere skulle blive talrige som stjernerne, for af alle folkeslagenes fader skulle man ikke vente jordiske, men himmelske efterkommere.

Lad hele den hedenske verden optages i Abrahams slægt, og lad forjættelsens børn modtage den velsignelse, som blev givet ved Abrahams efterkommere, men som forkastedes af kødets børn. Lad alle folkeslagene sammen med de tre vise mænd tilbede universets skaber, og lad Gud blive kendt ikke blot i Juda, men i hele verden, så at hans navn må være stort overalt i Israel.

Mine elskede, lad os, belært ved disse Guds nådes mysterier, med velbegrundet glæde fejre denne dag, da vi blev førstegrøden, og da hedningerne begyndte at blive kaldede. Lad os være taknemmelige over Guds barmhjertighed, idet Gud, som Apostelen siger, "gjorde os skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset, han som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede Søns rige".

Abraham så denne dag og glædede sig ved at få at vide, at hans tros børn skulle velsignes gennem hans efterkommer, nemlig Kristus, og at han selv ved sin tro skulle blive alle folkeslagenes fader. "Han gav Gud æren fuldt forvisset om, at det, Gud har forjættet, har han også magt til at gøre". Det er om denne dag, David sang i Salmerne: "Alle folk, som du har skabt, skal komme, Herre, og tilbede dig, og de skal ære dit navn". Vi ved, at alt dette sker fra den dag, da de tre vise mænd blev kaldet fra deres fjerne hjemstavn og af stjernen blev ledet til at erkende og tilbede Himlens og jordens konge.

Den samme stjerne indbyder os til at efterligne de tre vise mænd og tilbede Herren, og af hele vort hjerte sige ja til nåde, der kalder alle mennesker til at følge Kristus. I denne ivrige bestræbelse må I alle hjælpe hinanden, højt elskede, så vil I stråle som lysets børn i Guds rige, hvortil vi får adgang ved ret tro og gode gerninger gennem vor Herre Jesus Kristus, som lever og råder med Gud Fader og Helligånden i al evighed. Amen!

Prædiken,

Skt. Leo den Store (ca. 400-461), Pave & kirkelærer

MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM



Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk

