



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 232 – FEBRUAR 2023

KYNDELMISSE – 2./5. FEBRUAR

Kyndelmisse (2. februar) er Festen for Marias Renselse, 40 dage efter Jesu fødsel i Betlehem. Messen fejres eksternt søndag den 5. februar kl. 18, med den festlige lysprocession, hvorunder vi synger den festlige hymne *Lumen ad revelationem gentium*, efter den hellige Simeons lovsang til ære for den spæde frelser: "Mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk – et lys åbenbaret for hedninger, og en herlighed for dit folk Israel" (Luk. 2, 30-32). Ligesom Jesu Fremstilling i Templet, efter de 40 renselsedage som Moseloven foreskrev efter et barns fødsel, så markerer Kyndelmisse den festlige afslutning på fejringen af Guds Menneskevordelse som starter Julenat. Ligesom englene Julenat og de Hellige Tre Konger nogle dage efter, viser også Simeons lovsang os den store herlighed som Menneskevordelsen har bragt ind i Verden: Gud er med os, iblandt os som mennesket Jesus, der skulle blive – og er blevet – et lys, der skinner i syndens og dødens mørke, og som viser os vejen mod det evige lys i Himlen.

ASKEONSDAG – 22. FEBRUAR

Der fejres i år Askeonsdagsmesse efter den traditionelle ritus kl. 19 i Jesu Hjerte kirke. Askekorset tildeles i den gamle form inden selve messen, idet han udtaler ordene: *Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris* (Husk, menneske, at du er støv, og til støv skal du vende tilbage). Ordene minder os om Guds ord til Adam, da han efter syndefaldet måtte forlade Paradiset: "Af jord er du kommet, til jord skal du blive" (1. Mos. 3, 19). Vi kender også disse ord fra begravelsesritualet, og ligesom asken – eller jorden – symboliserer de den sorg og bod, som vi på denne dag skal iføre os med tanke på vore synder og Kristi død for at sone dem. Besindelsen på bod og omvendelse karakteriserer hele fastetiden, som nu begynder. Der er en smuk og dyb sammenhæng mellem Kyndelmisse og Askeonsdag: det mørke, som Jesu komme i Verden – og hans opstandelse påskedag – viser os vejen bort fra, det er mørket i os og hele menneskeheden som kommer fra ikke blot Adams synd men hele menneskeheden syndighed. I fastetiden skal vi ikke blot sørge og gøre bod, men også søge frem mod lyset og opstandelsen. Vejen dertil går gennem den brug af vor frie vilje som er diametralt modsat synden: bøn, offer og hengivelse til Gud. Jesus selv viser os den: han bad for sine bødler og for alle os syndige mennesker, han ofrede sit liv for sine venner, han hengav sig i dødens stund ganske til sin Fader. Når vi ærligt beder om tilgivelse, når vi ofrer selv det mindste for vor næste, og når vi ærligt gentager Jesu ord: "...ske ikke min vilje, men din" – da bevæger vi os mod lyset, mod Påskemorgens lys af opstandelsens herlighed.

OMVEND JER!

Lad os fæste vort blik på Kristi blod og erkende, hvor dyrebart det er for Gud, hans Fader, fordi det, udgydt for vor frelses skyld, har bragt hele verden omvendelsens nåde. Lad os gennemgå alle tider og lære, at fra slægt til slægt har Gud givet "lejlighed til omvendelse" for enhver, som har haft vilje til at omvende sig til ham.

Noah prædikede omvendelse, og de som adlød ham blev frelst. Jonas forudsagde indbyggerne i Nineve deres undergang; men da de angrede deres synder, forsonede de Gud ved deres påkaldelse og fandt frelse – og det til trods for, at de var fremmede for Gud.

Guds nådes tjenere har, inspireret ved Helligånden, talt om omvendelse. Og Herren over alle ting har selv svoret og sagt om omvendelse: "Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: jeg vil ikke synderens død, men at han omvender sig".

Lad os altså, kære brødre, have et ydmygt sind og aflægge alt praleri, opblæsthed, uforstandighed og vrede, og lad os gøre det som står skrevet, for Helligånden siger: "Den vise skal ikke prale af sin visdom, den stærke ikke af sin styrke, den rige ikke af sin rigdom, men den, som roser sig, skal rose sig i Herren, søge ham og øve ret og retfærd derved".

Men lad os fremfor alt mindes de ord, som Herren Jesus har talt til os for at lære os tålmodighed og langmodighed. Han sagde nemlig: "Vær barmhjertige, så at I må finde barmhjertighed; tilgiv, så at I må finde tilgivelse; som I handler, skal der handles mod jer; som I giver, skal der gives jer; som I dømmes, skal man dømme jer; som I øver velvilje, skal I møde velvilje; det mål, I måler med, skal andre også måle jer med".

Lad os styrke os selv med dette bud og disse forskrifter, så at vi altid må vandre i lydighed mod hans hellige ord og med et ydmygt sind; for således taler det hellige Ord: "Hvem vil jeg se hen til uden den milde og den, som har en sønderknust ånd, og den, som bæver for mit ord...?".

Da vi har fået del i mange store og herlige gerninger, lad os så ile mod det frelsens mål, som fra først af blev os givet; lad os opmærksomt fæste vort blik på hele verdens Fader og Skaber, og holde fast ved hans storslåede og rige fredsgaver og velgerninger.

Første brev til korinterne,
Skt. Clement I (ca. 35-99), Pave

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): **HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerte Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

