



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 233 – MARTS 2023

KORSETS VEJ

Det er ikke uden grund, at Maria-antifonen *Salve Regina* omtaler verden som "tårernes dal". Selvom vi kan glæde os over meget her i verden, er denne verden - set med den kristnes øjne - dog et prøvelsens sted, og frem for alt noget midlertidigt. Askeonsdag hørte vi i Mattæusevangeliet de ord, der kan opfattes som den kristnes program for livet her i verden: "Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler; men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og tyve ikke bryder ind og stjæler. Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være" (Matt. 6:19). Selvom vi altså har lov at glæde os over, hvad Gud måtte have givet os her på jorden, skal det ikke være vores "skat". Hvad er så den skat vi skal søge i himlen? Det er den nåde, som Gud giver os i Troen og ved bøn og gode gerninger. Nådens ultimative løn er Frelsen, det evige liv med Gud. Der er ikke nogen mellemvej, og kristendommen er ikke en gylden middelvej, men korsets vej: "vil nogen komme efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op daglig og følge mig..." (Luk. 9, 23). På denne vej venter himlens skatte – den store forklarelse, som disciplene får en forsmag på i det evangelium, vi hører 2. søndag i fastetiden: når tårerne, fristelserne og forfølgelserne en gang er endt. Fastetiden lærer os med den mildhed, som Gud viser os i vor svaghed, at selv små ofre kan blive til skatte, når de gives af et rent hjerte og i ægte kærlighed til Ham.

LYS I MØRKET

Selvom vort liv i verden – måske særlig i denne fastetid? – kan synes mørkt, ængstelsesfuldt og vanskeligt, så er der også altid lys. Liturgien viser os dette ved, selv i denne del af kirkeåret, at lade Guds herlighed og nåde stråle igennem boden og formaningerne. Fremfor alt er alle søndage festdage: vi fejrer også i fastetiden Herrens Opstandelse, som ligesom frelsen altid skal være ledestjernen selv når vi fordyber os i korsvejen. På *Lætare søndag* (4. søndag i fasten, i år 19/3) fejrer vi på en særlig måde den glæde, som forventningen om den forestående påsketid fylder os med også i fastetiden. En anden festdag, som også altid fejres i fastetiden – med hvid som den liturgiske farve – er den hellige Josephs fest, 19/3. Da den i år falder sammen med søndag *Laetare*, fejres den i stedet mandag d. 20/3, så vi altså i år velsignes med hele to festdage i træk, midt i fastetiden! Måtte både forventningen om Påskens glæde og fejringen af Kirkens værnehelgen minde os om, at Gud er med os og sin kirke her i mørkets og tårernes dal.

KRISTUS ER VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

Herren siger ganske kortfattet: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys". Eftersom disse ord både er en befaling og en forjættelse, så lad os gøre hvad han befalede, og ikke blot ønske hvad han forjættede.

Det ville være anmassende, og så spørger han os måske på dommens dag: "Har du gjort hvad jeg befalede, så at du kan bede om hvad jeg forjættede?". Hvad har du befalede, Herre vor Gud? Han vil svare: "At du følger mig". Du har søgt råd angående livet, det liv, hvorom der står skrevet: "Hos dig er livets kilde".

Lad os derfor gøre det og følge Herren. Vi må sønderbryde de lænker, der hindrer os i at følge ham. Hvem kan bryde disse lænker, medmindre han bliver hjulpet af ham, hvorom der står skrevet: "Du har løst mine lænker"?

I en anden salme står der om ham: "Herren sætter fangne fri, Herren oprejser de faldne". Hvad er det, som de, der er sat fri og er blevet oprejst, følger, hvis om ikke det lys hvorom der står skrevet: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal ikke vandre i mørke". For Herren giver lys til de blinde.

Vi er nu, brødre, oplyst ved troens øjensalve. Herrens spyt blev engang blandet med jord for at salve manden, der var født blind. Også vi er født blinde gennem Adam og har behov for at få synet af Herren. Han blandede spyt og jord: "Ordet blev kød og tog bolig iblandt os". Han blandede spyt og jord, og derfor står der skrevet: "Sandhed er spiret frem af jorden". Han har selv sagt til os: "Jeg er vejen, sandheden og livet".

**Kommentar til Johannesevangeliet,
Skt. Augustin (354 – 430), Biskop & Kirkelærer**



Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

