



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 234 – APRIL 2023

DEN HELLEGE UGES FARVER

To uger før påske – Passionssøndag – går vi ind i *passionstiden*, hvoraf særlig den sidste uge – fra Palmesøndag til Påskedag – i fortættet form lader os gennemleve de største mysterier i vor tro. Fastetidens bøn og bod har forhåbentlig forberedt os til, hvad man på mange sprog kalder "den hellige uge" – på dansk bedre kendt som den stille uge.

Allerede Palmesøndag rummer både glæde og sorg – først mindes vi helt fysisk Jesu triumftog ind i Jerusalem, hvor den liturgiske farve er rød som tegn på Jesu kongeværdighed, der her for første og eneste gang finder et ydre udtryk i Jesu jordiske liv. Under selve messen er den liturgiske farve violet som i resten af Fastetiden, og vi hører lidelseshistorien efter Lukasevangeliet. Kun i de tre sidste dage af den stille uge – det hellige *Triduum* – skifter de liturgiske farver igen:

Skærtorsdags messe er en festmesse i hvidt, endda med Gloria, hvor vi fejrer indstiftelsen af den hellige Eukaristi. Mod slutningen af messen ser vi igen sorgen over Jesu død: den hellige Eukaristi bæres i procession til "graven", et kapel eller sidealter, hvor Kristi Legeme vil hvile til Påskenaat. Den liturgiske farve skifter efter denne procession igen til violet. Langfredag fejres ingen messe, men en liturgi, hvor vi hører lidelseshistorien efter Johannesevangeliet, og den liturgiske farve er sort – ligesom ved Requiem-messer – indtil kommunionen, hvor der igen skiftes til violet. Påskevigilien starter i violet, med indvielsen af påskeilden – og skifter til hvidt under selve messen, som tegn på Kristi Opstandelse.

De mange farveskift i den hellige uges liturgi er ydre tegn på den sekvens af dybe mysterier og trossandheder, som liturgien lader os gennemleve i denne tid: rød, violet, hvid, violet, sort, violet, hvid... mellem de tre store fejringer, af Kristus som det ny Jerusalems konge, af Eukaristien, og af Herrens Opstandelse, mindes vi også tre gange det store offer, som Guds søn bragte for at give os del i disse tre herlige glædesmysterier.

VALFARTEN PARIS-CHARTRES

Verdens største vandrende valfart finder hvert år sted i dagene omkring pinsen, fra Notre Dame i Paris (start pinselørdag morgen) til Notre Dame i Chartres (ankomst 2. Pinsedag). Ruten er 100 km lang, og hvert år deltager omkring 15000 mennesker – hovedsageligt i alderen 15-25 år, samt hundreder af præster. Hver dag er der festlig messe efter den traditionelle ritus. Man kan læse mere om valfarten, og tilmelde sig, på: <https://www.nd-chretiente.com/en/accueil-ndc-english/>

I år organiseres også en gruppe fra Danmark – skriv til skbg.copenhagen@gmail.com senest 1. april, hvis du er interesseret i at høre mere om dette; prisen er ca. 2400 kr.

KÆRLIGHEDENS FYLDE

Elskede brødre og søstre, den kærlighedens fylde, hvormed vi skal elske hinanden, blev bestemt af Herren, da han sagde: "Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner". Deraf følger, hvad den samme apostel Johannes siger i sit brev: "Han (Kristus) satte sit liv til for os; så er også vi skyldige at sætte livet til for brødrene", nemlig ved at elske hverandre, som han elskede os, han som gav sit liv for os.

Dette er uden tvivl meningen med denne tekst fra Salomons Ordsprog: "Hvis du sætter dig til bords hos en konge, så bemærk omhyggeligt hvorledes det er dækket, for at du kan vide, om du skal dække et lignende bord". For hvad er kongens bord, om ikke bordet hvor hans legeme og blod modtages, han som gav sit liv for os? Og hvad vil det sige at sætte sig til bordet, om ikke at nærme sig det i ydmyghed?

Hvad vil det sige at se og forstå, hvad der gives dig, om ikke passende at overveje den store nåde, der vises os? Hvad vil det sige at vide, at du skal gøre noget lignende, om ikke at vide, at som Kristus gav sit liv for os, således må også vi give vort liv for vore brødre.

Apostlen Peter siger: "Kristus led for os og efterlod os et forbillede, for at vi skal gå i hans fodspor". Dette er meningen med at gøre noget lignende. Det gjorde de salige martyrer med en brændende kærlighed. Hvis vor fest ikke skal være tom, og hvis vi nærmer os Herrens festmåltid, som også de spiste og blev mætte ved, så må vi gøre, ligesom de gjorde.

Ved dette bord ihukommer vi dem ikke på samme måde, som vi ihukommer andre, der hviler i fred, idet vi beder for dem. I stedet for ihukommer vi dem, for at de kan bede for os, så at vi må følge tættere i deres fodspor.

For de har nået den kærlighedens fylde, som ikke overgås af noget, som Herren siger. Hvad de gav deres brødre, var det samme, som de også modtog fra Herrens bord.

Dette må ikke misforstås, som om vi bliver ligestillet med vor Herren Kristus, hvis vi vidner om ham ved at udgyde vort blod. Han havde magt til at give sit liv og tage det igen. Vi, derimod, lever ikke så længe som vi gerne vil, og vi dør, selv om vi ikke ønsker det. Han tilintetgjorde i sig døden ved at dø, men vi bliver friet fra døden ved hans død.

**Kommentar til Johannesevangeliet,
Skt. Augustin (354 – 430), Biskop & Kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerte Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

