



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 236 – JUNI 2023

Glædelig pinse!

Dette nyhedsbrev udsendes i Pinsens oktav – dvs. de otte festdage for Helligåndens komme over apostlene, og dermed den hellige katolske Kirkes fødsel som institution i denne verden. Den katolske tradition er en frugt af Helligåndens virke i Kirken, og traditionel katolicisme er da også Helligåndens værk – og dermed "karismatisk" i ordbogens forstand, dvs. som "dyrker og har særligt fokus på Åndens gaver". Den traditionelle messe er en af disse gaver – og som alle Helligåndens gaver, en som vokser organisk i den organisme (her Kirken) som får den.

Et perlerække af Fester...

I den traditionelle kalender benævnes alle søndage mellem Pinse og Advent som "søndage efter pinse" – det er ca. halvdelen af kirkeåret (afhængig af hvornår pinsen falder, mere eller mindre). Også dette viser Pinsens markante plads i vores tro. De første søndage, som vi nu skal fejre, er også store fester som på markerer særlige åndelige højtider: Trinitatis eller Treenighedens Fest (4/6), Kristi Legemsfest (11/6), Jesu Allershelligste Hjerte (18/6), og Skt. Peter & Skt. Paul (25/6).

Valfarten Paris-Chartres

Valfarten Paris-Chartres, som finder sted hvert år i pinsen, er et særligt udtryk for denne åndelige (om man vil, karismatiske) strømning i Kirken. Det franske (og katolske) dagblad *La Croix* skriver herom 25/5:

Det er første gang i mands minde. Chartres-valfarten, organiseret af Vor Frue af Kristenheden, er udsolgt denne pinseweekend:

16.000 vandrere ventes at deltage, flere end nogensinde. Og for første gang nogensinde har valfarten – hvor messen fejres efter den præ-koncilære [ekstraordinære] form – måttet lukke for indskrivning, givet det store antal tilmeldte, hvoraf halvdelen er under 20 år. Kan vi af dette slutte, at den traditionelle messe virkelig tiltrækker de unge? I hvert fald, at nogen af dem holder af den. Ifølge et rundspørge foretaget af "La Croix" blandt deltagere i verdensungdomsdagene i Lissabon, siger 38% at de kan lide denne messe; for 8% er det deres foretrukne messe, mens 11% siger at de synes lige så godt om den som om messen på modersmål, mens 19% deltager i den sommetider. De der kommer fra franske bispedømmer fortæller, at i de kirker hvor den fejres, udgør 18-35 årige over en tredjedel af menigheden, altså uden at der her medregnes børn.



Fra Messen Pinsedag

O KOSTBARE OG VIDUNDERLIGE FESTMÅLTID...!

Hvilken uvurderlig værdighed, højtelskede brødre, har den guddommelige gavmildhed ikke skænket os kristne af sin uendelige godheds rigdomme! For der hverken er eller har været noget folk, hvem guderne var så nær, som vor Herre og Gud er os nær.

I sit ønske om at give os del i sin guddommelighed påtog Guds enbårne Søn sig vor natur, for at han ved at blive menneske kunne gøre mennesket til Gud. Alt, hvad han fik i vor natur, brugte han til vor frelse. For på korsets alter hengav han sit eget legeme som et offer til Faderen for vor forsoning, og han udgød sit blod for at løskøbe os og rense os, og for at vi efter at være løskøbte skulle befries fra alle vore synders elendige trældom. Og mere end det: for at mindet om et så stort gode altid skulle være hos os, efterlod han os sit legeme som føde og sit blod som drik under brødets og vinens skikkelser.

Kostelige og vidunderlige måltid! Et måltid, der bringer frelse og strømmer over af al åndelig nydelse. Kan noget være bedre end dette måltid, hvor ikke bukkes og kalves kød som efter den gamle lov, men Kristus, den sande Gud, gives os som føde?

Hvad er mere underfuldt end dette hellige sakramente! Brød og vin er væsensforandret deri til Kristi legeme og blod; ja, derfor findes Kristus, Gud og fuldkomment menneske, i brødets og vinens ringe skikkelse. Intet sakramente er mere frelsebringende end dette, som vasker synder bort, forøger dyder, mætter sjælen med en overflod af åndelige gaver. Og eftersom det blev indstiftet til alles frelse, ofres det af Kirken for de levende og de døde, for at alle kan få gavn deraf.

Overstiger det ikke den menneskelige evne at udtrykke dette sakramentes nydelse, i hvilket sødme smages ved selve kilden? I hvilket gentages mindet om den ovenud store kærlighed, som Kristus viste os i sin hellige lidelse.

Det var for at præge denne uendelige kærlighed endnu dybere i de troendes hjerter, at han indstiftede dette sakramente ved det sidste aftensmåltid, da han, efter at have fejret påsken med sine disciple, skulle forlade verden og vende tilbage til Faderen.

Det tjener som et evigt minde om hans lidelse, som opfyldelsen af de gamle forudsigelser, dette, det største af hans mirakler. Til dem, som sørgede over hans bortgang, har han efterladt en enestående trøst.

**Prædiken til Kristi Legemsfest,
Skt. Thomas af Aquin (1225 – 1274), Præst & Kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerte Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

