



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 238 – AUGUST 2023

KUTTEN GØR IKKE MUNKEN – ELLER?

Et gammelt mundheld siger: "Man bliver ikke munk af at gå med kutte". Vi har mange andre udtryk for det samme: "skindet bedrager", "man skal ikke skue hunden på hårene" etc. Alt sammen rigtigt og fornuftigt: det ydre er ikke nok. Også Kristi egen belæring rummer en afstandtagen fra Farisæernes overdrevne fokus på egne gode og ikke mindst synlige gerninger.

Men enhver menneskelig erkendelse rummer en risiko for at blive en misforståelse, når den overdri- ves. Det er rigtigt at ydre fromhedstegn kan dække over indre tomhed eller syndefuldhed, men det er jo heller ikke sådan at et fravær af ydre fromhed og gode gerninger altid skjuler et rigt indre trosliv. Sandheden er at der skal være en sund overens- stemmelse mellem det ydre og det indre: "en sund sjæl i et sundt legeme", siger man jo også.

Det indre og det ydre påvirker faktisk hinanden. En sjuksket og styg liturgi kan let gå udover menig- hedens bønliv og, i det lange løb, tro. En smuk og sand liturgi opbygger bønnen og troen.

Af samme grund har Kirken til alle tider givet os troende gode råd om hvordan vi i det ydre skal for- holde os ved messen. At klæde sig pænt og tæk- keligt på til messen kan støtte både vor egen og andres deltagelse i denne, da de viser vor egen ærbødighed for messeofferet. Små børn kan have svært ved at vise denne ærbødighed gennem en hel lang messe. Men forældre kan gøre en stor ind- sats for deres tro ved tålmodigt at lære dem dette. På samme måde kan andre i menigheden hjælpe både sig selv og forældrene ved at fokusere på bønnen og prædikenen, også selvom der skulle være små forstyrrelser undervejs. Disse ydre from- hedsøvelser er i sig selv intet værd, men deres værdi kan være stor, når de gøres i tro og bøn.

MARIAS UPLETTEDE HJERTE

I den katolske tradition er alle årets måneder knyttet til særlige trossandheder og fromhedsøvelser. August må- ned er af traditionen viet til Marias uplettede Hjerter. Den hellige Bernard af Clairvaux (1090-1153) var blandt de første store teologer som understregede den symbolske betydning af Marias hjerte i frelseshistorien. I en prædiken om Marias herlighed skriver han:

Når vi følger hende, går vi ikke vild. Når vi beder til hende fortvivler vi ikke. Når vi tænker på hende tager vi ikke fejl. Når hun holder din hånd, falder du ikke. Når hun beskyt- ter dig, vil du ikke frygte noget. Når hun er med dig, er du sikker på at nå målet. Maria er den ædle stjerne, hvis strå- ler oplyser hele verden, hvis pragt skinner i Himlen og som trænger helt ned i Helvede. Denne stjerne oplyser ver- den og trøster sjælene, den opflammer dyder og fortæ- rer lasterne, den lyser af sine fortjenester og oplyser ved sine eksempler. O du, som i dit liv kastes rundt i de værste storme, vend ikke dine øjne væk fra denne stjernes glans, hvis du ikke vil synke! Hvis fristelsens vinde truer med at fælde dig, eller hvis du støder på frygtelige trængsler, så se op til stjernen, og påkald Maria. Hvis du er overvældet af stolthed, ambition, nedværdigelse og jalousi, så se til stjernen, og ånråb Maria. Hvis dit sinds skib rystes af vrede, grådighed eller kødets fristelser, så se på Maria. Hvis du er overvældet af dine synders omfang og antal, forfærdes over din samvittigheds grimhed, ængstes for dommens rædsel, og begynder at synke ned i fortvivlel- sens og sorgens afgang, da skal du tænke på Maria! Måtte hendes navn ikke forlade dine læber, må hendes navn ikke forlade dit hjerte, og når du søger at opnå hen- des forbøns nåde, glem da ikke hendes livs eksempler.

I august falder kirkeårets største Marianske fest, Festen for Jomfru Marias optagelse i Himlen (15. august), og vi fejrer festen eksternt søndag den 20. august – i år netop på den hellige Bernard's festdag, som derfor bortfalder. Men vi kan alligevel på denne dag mindes den store kir- kefader og ordensstifter, den hellige Bernard.



Guds Moder åbenbarer sig for den hellige Bernard. Bartolomeo Esteban, ca. 1655. Prado- museet, Madrid.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

