



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 242 – DECEMBER 2023

JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE

Mange danskere overraskes ved besøg i det sydlige Europa over, at den 8. december fejres med lysprocessioner og lysshows. Det drejer sig hverken om at julen fejres før tiden, eller om en slags Lucia-optog. Når hele byer og bjergsider illumineres på denne dag, er det heller ikke sikkert alle indbyggerne i de pågældende lande ved hvorfor man egentlig holder "lysfest" (som det kaldes på fransk). Anledningen er da også fjernet fra hverdagen: vi fejrer den katolske trossætning, at Jomfru Maria blev født uden det mindste spor af arvesynden - dvs. uden i mindste måde at være præget af det onde og den straf, der følger med ondskab og synd. På den måde er Maria noget helt enestående: det eneste menneske, som fra sin fødsel var helt ren og uberørt af det ondes magt. Hendes enestående renhed – forstået som frihed fra synd og ondskab - blev hende til del, fordi hun skulle føde Verdens frelser, Guds søn, Guds menneskelige inkarnation. Og det er denne renhed, alle lysene og lysprocessionerne den 8. december fejrer (hos os: messe kl. 18.30 i Jesu Hjerter kirke). En renhed, der bringer håb om forløsning for alle mennesker, ikke i kraft af Marias eget liv, men i kraft af det liv hun bragte til verden.

RORATEMESSERNE

Lys som symbol på renhed og håb indgår også i en anden del af kirkelivet i december, før vi når frem til julefesten med dens illuminerede grantræer: nemlig ifm. de tidlige morgener i adventstiden, hvor der fejres Rorate-messer. Men ligesom ved julefesten symboliserer lysene her Kristus, som vi venter skal komme til syne i denne verdens mørke. De mange lys på alteret viser vort håb om Kristi komme, mens den opgående sol, der står op mens messen læses, minder os om at dette håb blev virkelighed efter mange århundredes bøn. Messerne afholdes i år 9/12, 16/12 og 23/12, alle lørdage kl. 7:15.

LITURGISK KALENDER FOR 2024

I efterhånden en række år har vi kunnet tilbyde en liturgisk kalender for den traditionelle ritus, idet kalenderen på mange punkter adskiller sig fra den liturgiske kalender som gælder for den ordinære messeform. Kalenderen for 2024 er pt. under udarbejdelse, og vi forventer at kunne sælge den omkring jul.

Til den tid vil den dels kunne købes fysisk ifm. messerne i Jesu Hjerter Kirke i København, ligesom at den kan bestilles og sendes med posten. Det er muligt allerede nu at bestille kalenderen – skriv blot til skbg.copenhagen@gmail.com med angivelse af navn og adresse, og det antal eksemplarer som ønskes. Prisen for kalenderen forventes, som de andre år, at ligge på omkring 50 kr., samt evt. porto hvis den sendes med posten.

EVA OG MARIA

Da Herren åbenbares og kom til sit eget, blev Han båret af den skabning, som Han selv bærer. Ved sin lydighed på korsets træ sonede han Evas ulydighed, hun som spiste af et træ.

Eva, som blev forført til at spise den forbudne frugt, var bestemt for Adam, ligesom også Maria var troløvet med Josef, da hun modtog det glædelige budskab af en engel. Derved fik Evas fald en ende.

Ligesom Eva blev forført af et sendebuds ord til at vende sig bort fra Gud og være ulydig mod Hans ord, således fik Maria ved et sendebuds ord det glædelige budskab, at hun skulle bære Gud, og hun var lydige mod Guds ord. Medens Eva blev forledt til ikke at adlyde Gud, blev Maria bevæget til at adlyde Ham. På denne måde genoprettede Maria, hvad Eva havde mistet.

Alting blev fornyet, da Kristus fornyede verden. Han førte krig mod den gamle fjende og besejrede ham, der i begyndelsen gennem Adam havde gjort os til sine fanger: Han knuste hans hoved, som Gud havde sagt til slangen i Første Mosebog: "Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd, den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen".

Han, der i Adams skikkelse skulle fødes af en kvinde, blev forkyndt som ham, der skulle knuse slangens hoved. Det er det "afkom", Apostelen taler om i Brevet til Galaterne: "Loven blev føjet til for overtrædelsens skyld, kun gyldig indtil det "afkom" kom, hvem forjættelsen gjaldt".

Dette forklarer han endnu tydeligere i det samme brev, hvor han skriver: "Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde". Det var ved en kvinde, fjenden i begyndelsen fik magten over menneskene, da han optrådte som vor modstander; derfor ville han ikke være rigtig besejret, hvis han ikke besejredes af en, der var født af en kvinde.

Derfor kalder Herren sig selv Menneskesønnen. Derved fornyer Han i sin person den første Adam, af hvis kød Eva blev skabt. Ligesom menneskeheden i begyndelsen led nederlag ved et menneske og nedsteg til dødsriget, således er det ved et menneskes sejr, vi opstår til livet.

**Skrift mod vranglærdomme,
Skt. Irenæus (ca. 130 - 202), Biskop & Kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

