



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 244 – FEBRUAR 2024

KYNDELMISSE & BLASIUSVELSIGNELSE

Ifølge kalenderen falder festen for Jomfru Marias renselse, på dansk også kendt som Kyndelmisse, 40 dage efter Jesu fødsel. Det markerer dermed også den endegyldige afslutning på julefejringen, fordi at Jomfru Maria ved at bære Jesus frem i templet opfyldte Moselovens foreskrifter.

Søndag den 4. februar indledes messen for Kyndelmisse med velsignelsen af kærterne, som uddeles til menigheden, hvorefter man samlet går i procession rundt i kirken med de tændte lys i hånden.

Efter messen søndag den 4. februar er der endvidere også mulighed for at modtage den velkendte Blasiusvelsignelse mod både halsonder såvel som alle andre onder.

FASTETIDEN & ASKEONSDAG

Fastetiden, som traditionen tro indledes med Askeonsdag, falder i år den 14. februar. Dagen er ifølge de gældende regler en faste- og abstinensdag, dvs. at man skal afstå fra al kødspise, og højst spise ét fuldt måltid denne dag.

Man kan dog også med fordel, såfremt at man gerne vil have et større åndeligt udbytte af fastetidens redskaber, gøre brug af den noget ældre og strengere fastepraksis. Denne kan bl.a. findes i den liturgiske kalender til brug for den traditionelle ritus.

Askeonsdag er dagen hvor vi også modtager asken på hovedet som tegn på at vi er støv, og at vi derfor skal vende om fra alt hvad der leder os væk fra Gud. I Jesu Hjerter fejres messen onsdag den 14. februar kl. 19.

Hvis man ikke har mulighed for at komme til messen askeonsdag, vil der også være mulighed for at modtage asken efter messen, 1. søndag i fasten, den 18. februar.



LAD OS HØRE OM DET KLARE OG EVIGE LYS

Lad os ile til mødet med Kristus, Herren over Universet, vi, som så gudfrygtigt tilbeder og ærer hans mysterium. Lad os alle ile med ivrigt sind. Ingen må undlade dette møde; ingen må være fremmed for det at bære lys.

Vi bringer også kærternes skær, så vi derved viser det guddommelige stråleskær fra Ham, som kommer. Fra Ham får alt sin glans, det evige lys stråler i overflod, så at selv de mørkeste skygger svinder bort. Således åbenbares den sjælens stråleglans, som vi må møde Kristus med. Ligesom nemlig Guds Moder, den rene jomfru, har holdt det sande lys i sine arme og stået dem bi, som var i mørket, lad således også os, der er oplyste ved Hans lys og i vore hænder bærer lyset, der er synligt for alle, ile Ham i møde, der i sandhed er lyset.

Thi fordi lyset er kommet til verden og har oplyst verden, der var omgivet af mørke, og fordi solopgangen fra det høje også har strålet for dem, der sad i mørke, er dette et mysterium for os; derfor går vi med lamper i hænderne; derfor iler vi fremad med lysene og vidner således om, at lyset har strålet over os.

Det er det sande lys, der kommer, det lys, som oplyser ethvert menneske, der kommer til denne verden. Mine brødre, lad os altså alle få dette lys og blive oplyst.

Ingen af os skal forblive uberørt af denne glans, ingen, der er oplyst af den, skal synke hen en nat, men lad os alle sammen gå fremad i stråleglans. Lad os alle gå folk i møde på samme tid; lad os modtage det klare og evige lys ligesom den gamle mand Simeon, juble i lyset med ham i ånden for Skaberens og Faderens. Han, som sendte det sande lys, spredte al mørke og gjorde os alle strålende. Lad os synge en lovsang som tak.

Det er nemlig Guds frelse, som han beredte for alle folkeslags øjne og åbenbarede som vores, det nye Israels herlighed. Også vi har set Guds frelse gennem Ham og er blevet løst fra den gamle og dystre anklage. Ligesom Simeon straks blev løst fra dette livs lænker, da han havde set Kristus.

Også vi har i troen omfavnet Kristus, der er draget fra Bethlehem til os. Vi har været hedninger, men er af alle folkeslagene blevet Guds folk. (Kristus er nemlig Guds og Faderens frelse). Vi har med egne øjne set Gud, der var blevet kød; vi har set Guds nærvær og åndeligt modtaget Ham i vore arme. Vi er blevet det nye Israel. Og det fejrer vi hvert år med en fest for aldrig at glemme det.

Prædiken,

Skt. Sofronius af Jerusalem (ca. 560 - 638), Biskop

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): **HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

