



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 248 – JUNI 2024

KRISTI LEGEMSFEST & 1. HELLIGE KOMMUNION

Torsdagen efter festen for den Allerhelligste Treenighed, finder vi, ifølge den universelle liturgiske kalender, den store kristologiske fest, Kristi Legemsfesten. Dog er denne fest i vort bispedømme rykket til den følgende søndag, for at så mange troende så muligt kan deltage.

Selvom troen på, at brødet og vinen bliver til Jesu Legeme og Blod når præsten udtaler konsekurationsordene i messen, så er denne fest dog, i kirkelig sammenhæng, noget der først kom til i midten af 1200-tallet, efter det eukaristiske mirakel i Orvieto.

Siden da har denne fejring gennem århundrederne udviklet sig til at være en bekræftelse af Kirkens tro på realpræsensen, dvs. dét at brødet og vinen vitterligt ER Jesu Legeme og Blod, selvom vi ikke kan se det med vore egne øjne. Det har samtidig også resulteret i, at den efterhånden så velkendte tradition med, at man mange steder i slutningen af messen også går i procesion med det Hellige Sakramente.

Søndag den 2. juni fejres festen i hele bispedømmet, og ved den traditionelle messe i Jesu Hjerter, bliver det en ekstra glædelig begivenhed, idet der er to børn som for første gang skal modtage Jesus i Eukaristien.

FESTEN FOR JESU HJERTE – KIRKENS TITULARFEST

Juni er særligt dedikeret til andagten for Jesu Hjerter, efter at den franske nonne, Marguerite-Marie Alacoque tilbage i 1600-tallet modtog en række private åbenbaringer, hvor Jesus viste hende sit hjerte og fortalte hende at det i sig selv var et tegn på den kærlighed han har til menneskene.

Fredagen, i ugen efter Kristi Legemsfesten, er således festen for Jesu Allerhelligste Hjerter, som tilfældigvis også er titularfesten for den kirke hvor vi gennem de seneste mange år har fejret den traditionelle messe i København. Festen bliver fejret i menighedens regi på selve dagen, fredag den 7. juni kl. 17 i den ordinære form, som man naturligvis er velkommen til at deltage i.

I den traditionelle ritus er der historisk en særlig tilladelse for, at denne fest kan fejres den følgende søndag, dvs. den 9. juni, som ellers ifølge kalenderen ville have været 3. søndag efter Pinse.

HOS DIG ER LIVETS KILDE

Elskede brødre! Fordi det ved Guds nådige forsyn blev bestemt, at Kirken skulle udspringe af siden på den korsfæstede Kristus, og at Skriftens ord skulle opfyldes: "De skal se hen til ham, som de har gennemstunget", åbnede en soldat det hellige bryst med en lanse. Blodet blandet med vand, som udgik fra den stungne side, var prisen for vor frelse.

Da det flød ud af det hellige hjertes skjulte kilde, gav det Kirkens sakramenter magt til at skænke nådens liv, og til dem, som allerede lever i Kristus, en drik af den levende kilde, som udspringer til det evige liv.

Kom derfor, du sjæl, som elsker Kristus! Hold ikke op med at våge; nærm din mund så tæt, at du kan drikke vand af frelsens kilde. Hvor godt og vederkvægende er det ikke at dvæle, når vi engang er kommet til dette allerhelligste hjerte.

Dit hjerte, Jesus, er den store skat, den kostbare perle, som vi finder i dit legemes gravede mark. Er der nogen, der vil kaste denne perle bort?

Jeg vil snarere kaste alle perler bort, give mine tanker og følelser hen og vende al min opmærksomhed til dit hellige hjerte, som vil nære mig uden at svigte. Jeg beder dig, Jesus, min Gud, lad min bøn være blandt dem, du besvarer.

Drag mig helt ind i dit hjerte; for din side blev gennemboret, for at der skal stå en dør åben for os. Dit hjerte blev såret, for at vi, friggjorte fra verdens forvirring, skal kunne bo deri.

Men fremfor alt blev dit hjerte såret, for at det synlige sår skulle sætte os i stand til at se din kærligheds usynlige sår. For hvorledes kunne din brændende kærlighed bedre tilkendegives end ved, at ikke blot dit legeme, men selve dit hjerte blev såret af en lanse?

Således var kødets sår tegnet på åndens sår. Hvor findes den, der ikke vil elske et så såret hjerte? Hvem vil ikke genelske ham, der elsker så højt? Lad os bede, at dette hjerte må såre vore hjerter, der endnu er så hårde og ubodfærdige, og binde os til sin kærlighed.

Prædiken,

Skt. Bonaventura (1221-1274), Biskop & Kirkelærer

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

