



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 249 – JULI 2024

FESTMESSE FOR SANKT KNUD KONGE 14/7

I den specifikke kalender for bispedømmet København fejres Sankt Knud Konge den 10. juli, og også i den ekstraordinære form fejres denne festdag eksternt den flg. søndag – i år altså 14/7. Det bliver i år ekstra festligt, med levitmesse (altså med diakon og subdiakon foruden celebranten).

Knud konge kendes i folkemunde bedre som *Knud den hellige*. Han er Danmarks værnehelgen og første martyr. Hans festdag i den universelle kalender er egentlig 19. januar, men han fejres den 10. juli i bispedømmet København. Det var nemlig på denne dag (i 1086) han led martyrdøden i Odense, i den daværende Sankt Albani kirke, ikke langt fra Domkirken, hvor han endnu ligger begravet.

Sankt Knud var konge fra 1080 til 1086, på overgangen mellem vikingetid og middelalder. Han var som konge kendt for sin ihærdighed ikke blot for de fattige men også for at sikre Kirken økonomisk og bygge nye kirker og klostre. Knud var dog ikke populær i alle kredse, og i 1085 kom det til et væbnet oprør blandt jyske bønder, der forfulgte Knud helt til Odense.

Her blev han sammen med sin broder Benedikt dræbt, knælende ved alteret i Sankt Albani kirke. Den daværende trækirke lå nogenlunde midt mellem det sted, hvor den middelalderlige domkirke ligger, og det sted, hvor den nuværende Sankt Albani kirke blev indviet i 1908.

ENGELSK OPRÅB I FORSVAR FOR MESSEN

Det engelske dagblad *The Times* offentliggjorde 3/7 et indlæg om den traditionelle latinske messe, underskrevet af 48 briter med fremtrædende stillinger indenfor kultur, politik og videnskab.

Hovedbudskabet er at "den traditionelle liturgi er en "domkirke" af tekst og rubrikker, der ligesom de ærværdige kirkebygninger har formet sig over mange århundreder", og at rygterne om forbud og andre overgreb mod denne liturgi bekymrer både katolikker og ikke-katolikker, uanset om de deltager i denne liturgi.

Ligesom de ældgamle domkirker er den traditionelle liturgi først og fremmest et vidnesbyrd om og en støtte for troen, men den er altså også en kulturskat som kun vandaler og barbarer kan drømme om at ødelægge.

Kilde: <https://kortlink.dk/2qkqx>

JEG VIL KOMME TIL GUDS HERLIGE TEMPEL

»Som hjorten skriger efter rindende vand, således skriger min sjæl efter dig, o Gud«. Ligesom disse hjorte skriger efter rindende vand, således gør også vore hjorte, der har forladt Egypten og verden og har dræbt Farao og hele hans hær i dåbens vand. Efter at have slået djævelen ihjel længes de nu efter Kirkens kilde, Faderen og Sønnen og Helligånden. At Faderen er kilden, står hos Jeremias: »Mig, en kilde med levende vand, har de forladt for at hugge sig cisterner, sprukne cisterner, der ikke kan holde vand«. Og om Sønnen læser vi et sted: »De har forladt visdommens kilde,« og endelig om Helligånden: »Den, som drikker af det vand, jeg giver ham, i ham skal det blive et kildespring til evigt liv«. Som evangelisten straks efter forklarer, taler Frelseren her om Helligånden. Det fremgår heraf meget klart, at Treenighedens mysterium er Kirkens tre kilder.

Efter dem længes den troendes sjæl, efter dem skriger den døbtes sjæl og siger: »Min sjæl tørster efter Gud, den levende kilde«. Det har ikke blot været et overfladisk ønske om at se Gud, men sjælen var fyldt af en glødende længsel og brændende tørst. Førend de opnåede dåben, talte de med hinanden indbyrdes og sagde: »Når skal jeg komme og stedes for Guds åsyn?«

Se, hvad de bad om, er gået i opfyldelse. De er kommet og står for Guds åsyn og har stillet sig frem for alteret og for Frelserens mysterium. De har fået adgang til Kristi legeme og er blevet genfødt i den livgivende kilde. Nu taler de tillidsfuldt og siger: »Jeg vil drage hen til stedet for det underfulde telt, til Guds hus«. Guds hus er kirken, det er det underfulde telt. Thi i det lyder jubelråbet, bekendelsen og lovsangen i højtidsskaren.

I, der nu har iført jer Kristus, følg min ledelse, og lad jer ligesom de små fisk på krogen løftes ved Guds ord ud af denne verdens hvirvelstrøm. Sig: »I os er tingenes natur ændret. Thi de fisk, der bliver trukket op af havet, dør, men os har apostlene trukket op af denne verdens hav og fisket os op, for at vi skulle blive levende efter at have været døde.

Så længe vi levede i verden, var vore øjne nede i havets dyb, og vort liv henlevedes i slam. Da vi blev udfriet af bølgerne, begyndte vi at se solen, få øjnene op for det sande lys og fortumlede af overstrømmende glæde siger vi til vor sjæl: »Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud!«

**Prædiken over Salme 42,
Skt. Hieronymus (ca. 342-420), Præst & kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

