



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 250 – AUGUST 2024

SKAL MAN TRO PÅ MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN?

Det korte svar er ja: det er et dogme, højtideligt forkyndt af Pave Pius d. 12. i 1950, og det forpligter alle katolikker.

Men nu lever vi i en tid som kræver forklaringer, og det er i og for sig godt: tro og fornuft kan støtte hinanden, hvor de ikke hver for sig rækker til at nå hele sandheden.

Nødvendigheden af Marias optagelse skal forstås i forhold til den kristne tros kerne: nemlig, at *Jesus Kristus er Guds søn*. Dette fremgår af evangelierne og den trosbekendelse, som alle kristne tilslutter sig. Det følger heraf, at Han ikke kunne være søn af to almindelige mennesker, da et barn kun har to forældre. Evangelierne og trosbekendelsen lærer, at Jesus er "undfanget ved Helligånden, og født af Jomfru Maria". Han er altså søn af Maria, men ikke undfanget og født som mennesker ellers er; han er undfanget "ved Helligånden", og som sådan Guds søn, og Hans mor er jomfru. Jesus er selv Gud, og derfor kan vi kalde Jomfru Maria for Guds Moder. Hun er altså moder til mennesket Jesus, men hendes moderskab er anderledes end alle andre, da hun forblev jomfru. Gud udvalgte hende til denne rolle, som blev forkyndt for hende af englen Gabriel. Så vidt må alle kristne, der tror på evangeliet, være enige.

Kan man nu forestille sig, at Gud ville have ladet denne udvalgte kvinde afvente dommedag som alle andre mennesker? Nej, lige så lidt som Gud kunne tillade arvesynden at plette dette udvalgte menneske, kunne Gud vente med at kalde hende til herligheden i Himlen. På korset siger han også til Kirken, repræsenteret ved Apostlen: "Se, der er din Moder". Og når vi 15/8 (og eksternt ved søndagsmessen 18/8) fejrer Jomfru Marias optagelse i Himlen, fejrer vi også at Guds Moder, som allerede nu og i al evighed lever med Faderen og Sønnen, kan frembære vore bønner til dem.

DER ER NU I SNIT OVER 80 TIL MESSEN

Siden den traditionelle messe i 2019 blev tilgængelig i København på alle søn- og helligdage, har vi talt antallet af deltagere, og gennemsnittet er i den periode steget fra omkring 50 til omkring 80. Der er også et stigende antal unge familier som kommer fast. Mere eksplosiv vækst ses i lande med mange katolikker, men vi følger ellers et helt internationalt mønster: den traditionelle messe fylder kirker og skaber enhed blandt troende med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Den er både fortid og fremtid i Kirken, trods de sidste forsøg på at undertrykke den.

EN BISKOPS PLIGTER

Ignatius, der også hedder Theoforus, sender de hjerteligste hilsener til Polykarp, som er biskop over smyrnernes kirke og selv snarere har Gud Fader og Jesus Kristus som biskop. Jeg anerkender dit fromme sind, der er grundfæstet som på en urokkelig klippe, og jeg er fuld af lovprisning over, at jeg er blevet fundet værdig til at se dit hellige ansigt. Gid jeg altid må kunne glæde mig over det i Gud!

Jeg formaner dig ved den nåde, du er ikklædt, til at fremskynde dit løb og opfordre alle til at blive frelst. Forsvar din stilling med al mulig omhu, både kødeligt og åndeligt. Tænk på enheden, for den er bedre end alt. Bær alle, således som også Herren bærer dig. Hav overbærenhed med alle, således som du også har. Hengiv dig uden ophør til bøn. Bed om mere indsigt, end du har. Vær årvågen med en ånd, der aldrig sover. Tal til hver enkelt, ligesom Gud taler. Bær alles skrøbeligheder som en fuldkommen stridsmand. Når møjen er større, er lønnen stor.

Hvis du kun elsker de gode disciple, er der ikke noget at sige dig tak for. Det er snarere de mest fordærvede, som du ved din sagtomdighed skal få til at underkaste sig. Det er ikke ethvert sår, som helbredes med samme plaster. Slå feberanfald ned med fugtige omslag! Vær snild som en slange i alle ting og uden svig som en due.

Det er derfor, du er af kød og ånd, for at du med venlighed kan drage det til dig, som er synligt for dine øjne, men bed om, at det usynlige må blive åbenbaret for dig, for at du ikke skal savne noget, men have overflod af enhver nådegave.

Ligesom styrmænd søger efter vind, og den, der kastes omkring af en storm, søger havn, således søger tiden dig, for at du kan nå frem til Gud. Vær nøgtern som en Guds stridsmand. Den løn, der venter dig, er udødelighed og evigt liv, som du også er overbevist om. I enhver henseende er jeg og mine lænker, som du er kommet til at elske, løsepenge for dig.

Lad ikke dem, der lader til at være troværdige, men som udbreder falsk lære, nedslå dig. Stå fast som en ambolt, der bliver slået på. Det hører med til at være en stor stridsmand at kunne tage imod slag og dog sejre.

*Brev til Polykarp,
Skt. Ignatius af Antiokia († ca. 108), Biskop & martyr*

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

