



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 251 – SEPTEMBER 2024

TILBAGE TIL RØDDERNE

I et interview med det tyske dagblad *Die Tagespost* fortæller biskoppen af Haarlem-Amsterdam, Mgr Jan Hendriks, hvordan katolicismen udvikler sig i Holland i disse år. Der synes at tegne sig en stadig mere udpræget generationskløft: mens de toneangivende katolikker i den ældre generation stadig tiltrækkes af "diskussionsklubber", hvor man gentager 70'ernes ideer om seksuel frigørelse, stærkere roller for lægfolket i Kirken og andre former for tilpasning til vore næsten helt sækulariserede civilsamfund, så går de unge andre, mere radikale veje: de interesserer sig for liturgi, ofte i den overleverede form, og efterspørger dybere trosundervisning og livsformer som er præget af troen (snarere end omvendt).

"Helligånden arbejder", som biskoppen udtrykker det: "Mit ønske er at Kirken igen vender tilbage til sine trosrødder og at vi åbner os for hvad Helligånden vil sige til Kirken. For at gøre det skal vi ikke lade os lede af tidsånden, men må i stedet netop vende os væk fra tidsånden og mod den hellige ånd, og skelne omhyggeligt.

Kristus kom for syndernes skyld. Vi bliver en del af Hans frelsesplan, fordi vi er syndere. Det handler ikke om at sige at nogle er bedre end andre. Vi må tage imod enhver som han er. Enhver er lige meget kaldet til at inkludere sig på omvendelsens og fornyelsens vej, lade sig lede af Ånden og vokse i Troen." (Kilde: *Die Tagespost* 23/8 2024)



Biskop Jan Hendriks af Haarlem-Amsterdam i Holland.

LAD DEM BEDE I KIRKEN

Også Pave Frans har for nylig (efter *Angelus*, 25/8 2024) understreget betydningen af at respektere forskellige former for Gudsdyrkelse i Kirken: "Jeg frygter for de bedendes frihed, for et menneske som beder sandt, beder for alle. (...) Så lad de, som ønsker at bede, få lov til at gøre det i den Kirke som de betragter som deres". Her kan vi i disse år også tænke på den traditionelle ritus i den katolske kirke.

JEG GIVER MIN LOV I DERES INDRE

Mine kære, dengang vor Herre Jesus Kristus forkyndte evangeliet om Guds rige og helbredte de forskellige sygdomme over hele Galilæa, havde rygtet om hans kraftige gerninger bredt sig til hele Syrien; og store skarer fra hele Judæa strømmede sammen til lægen fra Himlen. Thi fordi den menneskelige uforstand er træg til at tro, hvad man ikke ser, og håbe, hvad man ikke ved, måtte Gud ved legemlige velgerninger og synlige undere anspore dem, som han ville grundfæste ved sin undervisning, så at de kunne mærke hans godheds magt og ikke tvivle om, at hans lære bragte frelsen.

For at gøre de ydre lægemidler til indre lægemidler og for at helbrede sjælene, efter at legemerne var blevet gjort raske, skilte Herren sig ud fra den mængde, der omgav ham, og steg alene op på et nærliggende bjerg. Her kaldte han apostlene til sig for at indvi dem i den ophøjede lære fra sin hemmelighedsfulde trone i det høje. Både ved stedets art og ved sin handle måde tilkendegav han, at han var den, der i sin tid nådigt havde talt til Moses, dengang med frygtindgydende retfærdighed, nu med hellig mildhed, for at det skulle gå i opfyldelse, som var forjættet ved profeten Jeremias's ord: »Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus: Efter de dage, lyder det fra Herren, giver jeg min lov i deres indre og skriver den på deres hjerter.«

Han, der havde talt til Moses, talte nu også til apostlene, og ligesom en hurtigskrivners hånd skrev Ordet den nye pagts bud på disciplenes hjerter, ikke som dengang omgivet af tykke skyer eller med frygtelig torden og lynild, der skræmte folket fra at gå hen til bjerget, men ved fredelige ord, der frit kunne nå de omkringstående ører. Således skulle lovens hårdhed afløses af nådens mildhed og barnekårets ånd fjerne trældoms frygt.

Hvordan Kristi lære er, bevidnes af hans egne hellige ord, for at de, som ønsker at nå til den evige salighed, kan erkende de trin, hvor de lykkeligt kan stige op. »Salige er de fattige i ånden«, siger han, »thi himmeriget er deres«. Hvilke fattige, Sandheden talte om, ville måske være tvivlsomt, hvis han havde sagt: »Salige er de fattige« og ikke havde gjort en tilføjelse om, hvad det var for fattige. Men når han siger »de fattige i ånden«, viser han, at himmeriget skal gives til dem, der ikke så meget anbefales af mangel på ejendom som af hjertets ydmyghed.

**Prædiken over Saligprisningerne,
Skt. Leo den Store (ca. 400-461), Pave & Kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

