



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 252 – OKTOBER 2024

## VOR FRUE AF ROSENKRANSEN

Oktober kaldes også "Rosenkransens måned". Rosenkransen, som vi beder hver søndag inden messen i Jesu Hjerter kirke, stammer fra 1200-tallet, men blev for alvor udbredt i hele den katolske verden efter 1716, da Pave Clement indstiftede Festen for Vor Frue af Rosenkransen (som fejres 7. oktober) i den universelle kalender. Festen havde indtil da kun været lokal fest, bl.a. i Rom, hvor en festdag for "Vor Frue af Sejren" havde været fejret siden 1571, til minde om de kristnes sejr over en tyrkiske flåde ved Lepanto samme år. I København bliver der både lejlighed til at fejre denne store Mariale fest eksternt (søndag den 6. oktober) og på selvdagen, 7. oktober, ved en messe kl. 18.30 i Jesu Hjerter kirke.

## OKTOBER: "RESPEKT FOR LIVET" MÅNED I USA

Den amerikanske bispekonference opfordrer katolikker til at fejre respekten for livet (se [respectlife.org](http://respectlife.org)) i oktober måned gennem en "fornyelse af bøn og handling", som det er sket siden den kontroversielle Roe vs Wade dom i 1973, som siden er afskaffet igen. Bispekonferencen erklærer: "Vi må forny vores engagement i arbejdet for den juridiske beskyttelse af ethvert menneskeliv, fra undfangelsen til den naturlige død, og stemme på kandidater som vil forsvare ethvert menneskes værdighed og liv". At de amerikanske biskopper ser modstanden mod abort som "en første prioritet" i denne sammenhæng skal ses i lyset af, at abort årligt koster over 1 million liv alene i USA.

## PAVE FRANS OG DEN BELGISCHE KONG BAUDOIN



Under sit nylige besøg i Belgien og Luxemborg, mødtes Pave Frans med det belgiske kongepar i Laeken. Paven bad dér længe ved Kong Baudouin's grav (billedet). Baudouin, som var belgiernes konge fra 1951 til sin død i 1993, er kendt

for sin store fromhed, og nægtede i 1990 at underskrive en tilladelse af fosterdrab. Loven blev stadfæstet af regeringen idet kongen simpelthen abdicerede en dag. Pave Frans priste under sit besøg den store konges mod til at "modstå en morderisk lovgivning" og erklærede at hans saligkæringsproces "må gå fremad", selvom den endnu ikke officielt er indledt. Kilde: [www.rcf.fr/articles/actualite/le-pape-a-prie-sur-la-tombe-du-roi-baudouin](http://www.rcf.fr/articles/actualite/le-pape-a-prie-sur-la-tombe-du-roi-baudouin)

## SUMMORUM PONTIFICUM VALFART TIL ROM

Den årlige valfart til Rom finder i år sted fra 25/10-27/10, og i år ledes den af kardinal Gerhard Müller, biskop Marian Eleganti og biskop Agostina. Et højdepunkt er som sædvanlig processionen til Peterskirken (26/10), vesper i Pantheon (25/10) og messer i flere af byens andre store kirker.

## GUD ER TROFAST I SINE LØFTER

Lad os betænke, I elskede, hvorledes Herren bestandig viser os den kommende opstandelse, hvis førstegrøde han gjorde Herren Jesus Kristus til ved at oprejse ham fra de døde. Lad os betragte, I elskede, den opstandelse, som finder sted til rette tid. Dag og nat viser os en opstandelse, natten sover, dagen står op, dagen går bort, natten bryder frem og følger på.

Lad os tage afgrøderne: Hvorledes og på hvilken måde sker såningen? En sædemand gik ud og strøede hvert eneste af sædekornene på jorden, og de faldt på jorden, nøgne og tørre, og opløses; derefter oprejser den vældige hersker dem i sit guddommelige forsyn af deres opløsning, og af det ene sædekorn opstår der flere, og de bærer frugt.

Lad da vore sjæle i dette håb være bundet til ham, der er trofast i sine forjættelser og retfærdig i sine domme. Den, som har befalet ikke at lyve, vil selv langt mindre lyve; for intet er umuligt for Gud uden dette at lyve. Lad derfor troen på ham opvækkes i os, og lad os tænke på, at alle ting er ham nær.

Ved sit almægtige ord skabte han alle ting, og ved sit ord kan han omstyrte dem. Hvem vil sige til ham: Hvad har du gjort? Eller hvem vil modstå hans magts styrke? Når han vil, og som han vil, vil han gøre alle ting, og intet af det, som engang er bestemt af ham, skal forgå. Alt er ham for øje, og intet er skjult for hans råd, så sandt som himlene »forkynder Guds ære, hvælvingen kundgør hans hænders værk. Dag bærer bud til dag, nat lader nat det vide. Uden ord og uden tale, uden at lyden høres.«

Da alle ting nu ses og høres, lad os så frygte ham og lad os afholde os fra slette gerningers urene begær, for at vi ved hans barmhjertighed må blive skærmet mod den kommende dom. For hvorhen kan nogen af os flygte for hans vældige hånd? Hvilken verden vil tage imod en, der flygter fra ham? Skriften siger jo et andet sted: »Hvorhen skal jeg gå, og hvor skal jeg fly for dit åsyn?

Farer jeg op til Himlen, da er du dér, og drager jeg bort til jordens grænse, da er din højre dér; reder jeg leje i afgrunden, da er din ånd dér.« Hvorhen skal nogen da drage eller flygte fra dig, der omfatter alt?

Lad os derfor komme til ham i sjælens hellighed og løfte rene og ubesudlede hænder mod ham i kærlighed til vor milde og barmhjertige Fader, som har gjort os til sin udvalgte del.

**Brev til korinterne,  
Skt. Clemens I (ca. 35-99), Pave & martyr**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

**KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: [SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM](mailto:SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM)

