



# BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 254 – DECEMBER 2024

## RORATEMESSERNE – LØRDAGE I ADVENT (KL. 7:15)



December byder, bl.a. pga. den store julehøjtid, på mange ekstraordinære messer – i alt 13 (se [katolikker.dk](http://katolikker.dk) for det fulde overblik). Vi vil her slå et slag for *Rorate*-messerne som fejres på alle lørdage i adventstiden, dvs. 7/12, 14/12 og 21/12. Det er nok en del der umiddelbart vil stejle over en messe kl. 7.15 om morgenen – og så i december, den mørkeste måned af alle. Men man bør unde sig selv at overvinde dynernes greb i det mindste én lørdag i december – for at få den særlige forsmag på Frelserens tilsynekomst i øst, som disse messer giver: messen fejres i kærternes skær, mens solen står op. Når vi fejrer messe vendt mod øst er det jo netop som udtryk for håbet om Frelserens komme som verdens lys.

## LITURGISK KALENDER 2025

Siden 2020 er der årligt udkommet en liturgisk kalender for den traditionelle liturgi, gældende for bispedømmet København, og særligt er tilpasset de danske forhold. Det handler især om at vi følger bispedømmets almene praksis med at fejre visse større fester i årets løb på den følgende søndag, ligesom der også er gjort plads fester for nogle af de danske helgener.

Den nye kalender er så småt ved at være klar, og det er håbet at vi kan have den klar til salg omkring juletid. Som altid vil det også være muligt at få kalenderen tilsendt med posten; man kan med fordel allerede nu reservere en kalender, ved at skrive til os på: [skbg.copenhagen@gmail.com](mailto:skbg.copenhagen@gmail.com).

## JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE

Anden søndag i advent (8/12) fortrænges søndagen i år af en af kirkeårets helt store Maria-fester: *Immaculata-festen*, hvor vi fejrer det store dogme om at Guds Moder som det eneste menneske (foruden Kristus selv) blev født, og levede, uden plet af arvesynden. Guds Moders sjæl kendte således ikke til synd – og derfor blev hun, som vi fejrer 15/8, straks efter sin død opløftet til Himlens herlighed. Hun er også vor Moder og beskytter, "fuld af nåde", og når hun beder for os, er intet håb for stort.

## VÆR ÅRVÅGNE, FOR HAN VIL KOMME IGEN

For at forhindre sine disciple i at udspørge ham om tidspunktet for hans komme, sagde Kristus: "Ingen kender timen, hverken englene eller Sønnen. Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer." Han skjulte tidspunktet for os, for at vi må være årvågne, og for at enhver af os må tro, at hans komme vil finde sted netop i vor egen levetid.

Hvis han havde åbenbaret, hvornår han skulle komme igen, ville hans komme ikke ventes i spænding, og de mennesker, der levede på den tid, det skulle finde sted, ville ikke mere længes efter det. Han sagde, at han ville komme igen, men han sagde ikke nøjagtigt hvornår. Derfor lever alle generationer og tidsaldre i spændt forventning om hans komme.

Herren har fastsat tegnene på sit komme, men vi ved ikke rigtig, hvornår de indtræffer. For på mange forskellige måder er de kommet og atter forsvundet, ja de findes stadig. Hans sidste komme er nemlig ligesom det første. De retfærdige og profeterne ventede ham i den tro, at han ville komme i deres tid. På samme måde håber de troende i dag på, at han kommer i deres levetid, fordi han ikke har åbenbaret tiden for sit komme.

Den væsentligste grund dertil er, at ingen skal mene, at han, der har magt og herredømme over dage og tider, selv er underkastet en skæbne og en time. Hvorledes kunne det være skjult for ham, det, som han selv har besluttet, og det, som han selv har beskrevet tegnene på?

Han understregede med disse ord sine tegn, så at alle generationer og tidsaldre fra den dag og i fremtiden skulle tro, at hans komme ville finde sted i deres egen tid. Vær årvågne! Når legemet sover, får naturen magt over os. Så udspringer vore handlinger ikke af vor egen vilje, men fremvinges med magt gennem påvirkning fra vor natur. Når sjælen bliver overmandet af ængstelighedens og tristhedens tunge søvn, tager fjenden magten over den og udvirker gennem den, hvad den ikke selv ønsker at gøre. En kraft behersker naturen, og fjenden behersker sjælen.

Herrens befaling om årvågenhed gælder både menneskets legeme og sjæl. Legemet må ikke falde hen i sløv søvn, og sjælen må undgå dørskhed og ængstelighed. Med Skriftens ord: "Vågn op, I retfærdige" og: "Jeg stod op, og endnu er jeg hos dig" og igen: "Tab ikke modet. Derfor taber vi ikke modet i det embede, der er blevet os betroet."

**Kommentar til Diatéssaron,  
Skt. Æfrem (ca. 306-373), Diakon & kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

[www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)



## MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

**KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via [www.katolikker.dk](http://www.katolikker.dk)

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: [SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM](mailto:SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM)

