



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 255 – JANUAR 2025

LITURGISK KALENDER FOR 2025

Den liturgiske kalender for 2025 er nu til salg, og kan købes for 50 kr. ifm. de traditionelle messer i Jesu Hjerte, eller man kan få den tilsendt med posten (mod ekstra betaling for porto), ved at skrive til os på: skbg.copenhagen@gmail.com.

VELSIGNELSE AF HJEM MED "GØR DET SELV"-SÆT

Festen for Hellig Tre Konger er den tid på året hvor man som katolik får sit hjem velsignet, og under normale omstændigheder er det normen at man får en præst til at gøre dette – dog er det ikke alle steder muligt for præsterne at nå rundt til alle hjem, så vi tilbyder derfor igen her i 2025 at man kan få et "gør-det-selv" sæt til at velsigne sit hjem med.

Sættet indeholder en lille flaske med vievand, et stykke kridt samt et ritual for selve velsignelsen af hjemmet i fraværet af en præst eller diakon.

Sættet **tilbydes gratis** ifm. messerne i Jesu Hjerte på festen for Hellig Tre Konger, søndag den 7. januar, om end at vi i dag gerne tager imod evt. donationer til gavn for den traditionelle liturgi. Pengene går i så fald til "Skt. Karls støtteforening" oprettet til netop dette formål.

Hvis man ikke har mulighed for selv at afhente et sæt, kan man få et sæt tilsendt med posten, dog mod en minimum betaling for porto. Skriv till: skbg.copenhagen@gmail.com.

JANUARS FESTER – FRA BETLEHEM TIL KØBENHAVN

Mens den verdslige jul for længst er forbi, fortsætter den religiøse fejring af Julens mysterier langt ind i januar. Hellig Tre Kongers Fest (som vi i år fejrer eksternt 5/1 samt på dagen 6/1) er den sidste fejring af begivenhederne i direkte tilknytning til Jesu fødsel. Men også Festen for den Hellige Familie (fejret på dagen 12/1) og Kyndelmisse (ligeledes fejret på dagen, 2/2) er fejring af Frelserens menneskevordelse.

De hellige vismænd fra Østerland repræsenterer alverdens folkeslag, som denne Frelser var bestemt for; det er nok som sådan, Traditionen opfatter dem som konger. Mange af de folkeslag, som Jesu Frelse skulle nå, henlå endnu i mange århundreder i "mørkets og dødens skygge". Først i midten af 800-tallet bragte Sankt Ansgar troen til Danmark. Og i løbet af middelalderen blev Danmark virkelig et katolsk land, hvad de mange landsbykirker, klosterruiner og domkirker fra den tid vidner om. Ved søndagsmessen 19/1 fejrer vi Knud den Hellige (1043-1086), konge, martyr og hele Danmarks værnehelgen. Søndagen efter (26/1) har vi så den eksterne fejring af Sankt Ansgar.



DET DOBBELTE KÆRLIGHEDSBUD

Herren kom i sin kærligheds fylde for at lære os at elske. I sin egen person sammenfatter han Guds ord til verden, som det var forudsagt om ham, og han viser os, at loven og profeterne hviler på det dobbelte kærlighedsbud.

Brødre, lad os sammen overveje, hvad disse to bud er. De burde være jer velkendte og ikke kun noget, I husker, fordi jeg minder jer om dem. De burde aldrig udviskes af jeres hjerte. Husk altid og frem for alt på, at I skal elske Gud og jeres næste. "Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv."

Tænk altid på disse bud, overvej dem, hold fast ved dem, lev efter dem, opfyld dem! Kærlighed til Gud er det første i budenes rækkefølge, men kærlighed til næsten skal opfyldes først; thi da Herren gav kærlighedens dobbelte bud, ville han ikke nævne næsten før Gud. Nej, først Gud, så næsten! Men da du endnu ikke kan se Gud, er det ved at elske din næste, du fortjener at se ham. Kærlighed til næsten klarer øjnene, så du kan se Gud. Johannes siger dette med rene ord: "Hvis du ikke elsker din broder, som du ser," siger han, "hvordan skulle du da kunne elske Gud, som du ikke ser?"

Det er det, som siges til dig: du skal elske Gud! Lad mig se ham, siger du måske, så skal jeg elske ham. Mit eneste svar er det samme, som Johannes gav: "Ingen har nogensinde set Gud." Men for at du ikke skal tro, at du er helt afskåret fra at se Gud, siger Johannes: "Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærlighed, bliver i Gud."

Elsk derfor din næste. Se i dit eget hjerte, hvorfor du elsker din næste, så vil du, såvidt du er i stand til det, se Gud dér. Begynd derfor med at elske din næste! "Bryd dit brød til den, der sulter. Bring den hjemløse og fattige ind i dit hus. Hvis du ser en nøgen, så giv ham klæder. Vend dig ikke bort fra dine landsmænd."

Hvad bliver din belønning, når du handler således? "Som morgenrøden bryder dit lys da frem." Dit lys er din Gud. Han er morgenrøden, der kommer til dig efter denne verdens mørke, thi han står ikke op eller går ned, men skinner evigt. Ved at elske din næste og have omsorg for ham, gør du fremskridt på vejen, den vej, hvis mål er Gud Herren, som vi skal elske af hele vort hjerte, hele vor sjæl og hele vort sind. Vi er endnu ikke nået til Herren, men vor næste har vi hos os. Du skal derfor støtte ham, som du vandrer sammen med, så du kan nå til ham, som du længes efter at bo hos i al evighed.

**Kommentar til Johannesevangeliet,
Skt. Augustin (354-430), Biskop & kirkelærer**

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerte Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

