



BORROMÆUSPOSTEN

NYHEDSBREV FRA SKT. KARL BORROMÆUS GRUPPEN

NR. 256 – FEBRUAR 2025

KYNDELMISSE

Kyndelmisse (2. februar) er en stor kirkefest, der på nogle måder ligner Hellig Tre Kongers Fest: begge fejrer mindet om, at mennesker allerede mens Jesus var spædbarn genkendte ham som Guds Søn og Verdens Frelser. Og det er ikke kun et minde, idet også vi bekender denne tro. De tre vise mænd kommer til Betlehem kort efter fødslen, og tilbeder ham som konge over alle konger; den hellige Simeon forkynder Jesus som Verdens lys og herlighed. Kyndelmisse fejrer denne senere "åbenbaring", som finder sted 40 dage efter Jesu fødsel, i Jerusalem's tempel. Fra Simeons Lovsang gentager vi under lysprocessionen hans lovprisning af den nyfødte frelser som "lyset til åbenbaring for hedninger, og en herlighed for dit folk Israel" (*Iumen ad revelationem gentium: et gloriam plebis tuae Israel*).

Kyndelmisse fejres de fleste år eksternt på en søndag, men i år falder Kyndelmisse på en søndag, og fejres på dagen.

SEPTUAGESIMA-TIDEN



Septuagesima-tiden er en forberedelsestid til fasten, som blev indført af pave Gregor den Store i 600-tallet. Mens denne tid er forsvundet i den ordinære liturgi fra 1969, forbliver den i den ekstraordinære eller traditionelle liturgi. I år varer Septuagesimatiden fra søndag den 16. februar til tirsdag den 4. marts. I messen mærker vi at fastetiden nærmer sig: Gloria og Alleluia synges (som i fastetiden) ikke, og den liturgiske farve er violet. Når vi skal mindes om fastetiden er det for at forberede de beslutninger og mål, vi vil arbejde på når den kommer. For at gøre det, minder liturien os om vores faldne natur og den forløsning, Jesus tilbyder gennem sit kærlighedsoffer. Det inviterer os til at overveje, hvordan fysisk faste kan "dæmpe vores laster, hæve vort sind og give os styrke" som det hedder i fastens præfation.

Septuagesima-tiden inviterer os altså til i god tid at overveje, hvordan vi konkret og specifikt vil træde ind i fastens, bønnens og almissernes tid: Hvad skal jeg faste fra for at dæmpe en last? Hvad bør jeg læse, der vil løfte mit sind mere mod Kristus? Hvilke bønsspraksis kan jeg indføre for at styrke mit forhold til Herren?

KÆRLIGHEDEN ER OPHØJET

Mine brødre, hvorfor er vi for lidt opsat på at søge frelsens muligheder for hinanden? Hvorfor kommer vi ikke endnu mere hinanden til hjælp, jo mere vi ser, hvor nødvendigt det er, og bærer hinandens byrder som brødre?

Thi dette formaner den salige apostel os til, når han siger: »Bær hverandres byrder; således opfylder I Kristi lov« og et andet sted: »Bær over med hverandre i kærlighed.« Dette er uden tvivl Kristi lov.

Når jeg ser noget hos min broder, som ikke kan ændres til det bedre, hvadenten det nu er nød eller svaghed, som skyldes hans legeme eller hans karakter, hvorfor bærer jeg det da ikke tålmodigt, og hvorfor vil jeg ikke gerne trøste ham, således som der står skrevet:

»Deres børn skal bæres på hofte og trøstes på skødet«? Hvorfor mangler jeg evnen til at udholde alt, være tålmodig til at bære og kærlig til at elske?

Dette er virkelig Kristi lov, han som i sandhed ved sin lidelse bar vore sygdomme og tog vore smerter på sig ved at lide med os. Han elskede dem, han bar, og bar dem, han elskede.

Den, der gør sin broder ondt, når han er i nød, og udnytter hans svaghed, af hvad slags den så end er, han giver sig uden al tvivl ind under djævelens lov og adlyder den.

Lad os derfor have medlidenhed med hinanden og elske hinanden som brødre, bære hinandens svagheder og udrydde det onde. Thi enhver livsførelse, der stræber efter at elske Gud og for hans skyld elske næsten mere oprigtigt, er Gud mere velbehagelig, hvilke livsformer og hvilken iklædning den end har.

For kærligheden bør være årsag til, at alt sker eller ikke sker, ændres eller ikke ændres. Den er nemlig både det grundprincip og det endemål, som alle ting bør indrettes efter. Ingen gerning er synd, når den i sandhed udføres for kærlighedens skyld og i overensstemmelse med kærligheden.

Det skænke Gud os i sin nåde, han, som vi ikke kan være til behag, hvis vi ikke har kærlighed, uden hvilken vi slet intet formår, han, som lever og råder, Gud i alle udødelige evigheder.

Amen.

Prædiken af
Abbed Isak af Stella (ca. 1100-1170),
Munk & teolog

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk



MESSE I DEN TRADITIONELLE ROMERSKE RITUS

KØBENHAVN (Jesu Hjerter Kirke): **HVER SØNDAG – KL. 18**

- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i Jesu Hjerter Kirke i København.

E-MAIL: SKBG.COPENHAGEN@GMAIL.COM

